

CLUBBLAD

APRIL 2023, NR 49-4

OLAT
Wandelsportvereniging

NIEUWS



In dit nummer o.a.

- **Algemene Leden Vergadering - verslag**
- **Vooruitblik Voorjaarstocht Someren**
- **Verslag ws-tocht Olland - februari**
- **Verslag clubreis Krijtlandpad**
- **Verslag ws-tocht Diessen - maart**

Het autobusbedrijf waar U
het beste mee UIT bent !



Sint-Oedenrode Tel. 0413-472545

LANDSCHAP

reisboekwinkel



LANDKAARTEN REISGIDSEN ATLASSEN GLOBES
WANDELKAARTEN TAALGIDSEN FIETSKAARTEN
FOTOBOEKEN LANDENINFORMATIE REISVERHALEN

www.landschapreisboekwinkel.nl

info@landschapreisboekwinkel.nl

06-42428571
ook te volgen op Facebook

De Vresselse Hut
de gezelligste 'Hut' in de regio

Al meer dan 40 jaar het adres voor
bruiloften, recepties, bedrijfsfeesten,
vergaderingen en kinderfeesten.
t 0499 472 870 • www.devresselsehut.nl

WW.TT-WANDELREIZEN.NL

Januari : Thailand—Cambodja

Februari : San Antonio Texas

Maart/april : Nieuw-Zeeland—Australië

Mei : Blankenberge—Kent—Wellingborough - Chantonay

Juni : Camino de Santiago —West Highland Way

Augustus : Litouwen— Finland—Noorwegen

September : Coast to Coast Engeland

Oktober : Zuid-Korea

November : Japan— Taiwan— Indonesië

Wandelen met kleine groepen zonder winst oogmerk

Theo Tromp

Website : www.TT-wandelreizen.nl

Email : m.h.tromp@hccnet.nl

WhatsApp—Facebook



IN DIT NUMMER



**Vooruitblik
Voorjaarstocht**
blz. 6-8



**Impressie
Alg.Leden Verg.**
blz. 9-12



**Verslag
ws-tochten**
blz. 14-16, 20-21



**Verslag
clubreis 11 maart**
blz. 17-19



VOORWOORD

Bewegen is belangrijk, een schone wereld ook. Recent las ik een artikel in de krant over ploggen (al wandelend met een vuilniszak in de hand het zwerfafval 'oppikken'. Dit is niet alleen gezond voor jezelf, maar ook voor de wereld. Je ziet het steeds vaker. Ook bij onze OLAT Wandelgroep Oirschot hebben we zogenaamde ploggers. Wilma gaat zelfs wekelijks met haar man een rondje zwerfafval oppikken. Als ze dan na het inleveren weer terug naar huis lopen, ligt er alweer van alles. Wie gooit dat toch allemaal op de grond? Je zou toch denken dat iedereen zijn eigen afval in de prullenbak zal gooien of mee naar huis neemt. Niet dus. Pluimpje voor de ploggers die steevast die vuilniszakken weer gaan vullen. Weet je wat de afbreektijden zijn van het zwerfafval? Een baan: 1 jaar, kauwgom: 20 jaar, blikje: 50 jaar, petfles of sigarettenpeuk: oneindig. Misschien trekt dit je over de streep om ook een keertje te gaan ploggen.

Sinds kort is het mijn OLAT-taak om voor de gebieden waar wij doorheen wandelen vergunningen aan te vragen bij o.a. de gemeenten en natuurbeheerorganisaties. Dit voor o.a. de winterseries. Daar komt natuurlijk ook het milieuaspect bij kijken. Standaard staat bij de vergunningaanvraag: Hoe voorkomt u afval en hoe wordt het afval afgevoerd? Gelukkig kan ik antwoorden dat de wandelaars hun persoonlijke afval zelf meenemen en dat onze opruimvrijwilligers (lees: afpijlers) na het evenement de paden controleren. Omdat dit steeds weer goed verloopt, worden ook weer de nieuwe vergunningen verleend.

We hebben daarom weer een mooi vol wandelprogramma en er is voor ieder wat wils. De laatste tocht van onze Winterserie is alweer voorbij. Gelukkig hebben we nog onze Voorjaarstocht in Someren-Eind en staat het Internationaal Wandel Evenement (IWE) in Eindhoven te gebeuren. Ook hebben we nog onze Clubreizen, de Avondvierdaagse van Sint-Oedenrode, en de OLAT Wandeldagen vanuit Komaen in Oirschot. Laat het voorjaar en de zomer maar komen, zodat we kunnen genieten van mooie wandelingen in de prachtige natuur en van de goede verzorging onderweg.

De OLAT Wandelgroep Oirschot (OWO), waarvan ik voorzitter ben, wandelt ook een mooi afwisselend programma met steeds nieuwe verrassende routes. We wandelen op woensdag en zondag. Met de commissie van OWO organiseren we weer een buitenlands wandelweekeinde en we gaan dauwtrappen naar de St.-Jan en naar de H. Eik. Ook nemen we met een delegatie deel aan de Wandelvierdaagse van Nijmegen, Diever en aan de Heuvellandvierdaagse. Kortom, ook OWO barst van de wandelactiviteiten waarbij we jullie graag ontmoeten.

-Marian van Son-
bestuurslid



COLOFON

Redactie OLATNieuws

Mariet Ahlers
Lineke den Boer (eindredactie, vormgeving)
Lies Wesseling
Frans van den Boom, Noud Wijn (fotografie)
Otto Ahlers (archivering, techniek)
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

Inleveren kopij volgend nummer

t/m 30 april 2023
olatnieuws@olat.nl

Website-redactie

Petra Rommers (coördinatie)
Ankie van Boxtel, Mariet Ahlers
Otto Ahlers (websitebeheerder)
websiteredactie@olat.nl

Ledenadministratie & abonnementen

Jet Dreesen
Groot Paradijs 29, 5611 KA Eindhoven
040-2903060 of leden@olat.nl

Druk

Drukkerij SNEP BV, Eindhoven

ISSN 1570-4831

**Wilt u OLATNieuws alleen digitaal ontvangen?
Laat dit dan per e-mail aan leden@olat.nl weten.**

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLATNieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: www.olat.nl

OLAT COMMISSIES

Langeafstand- Prestatie- en Snelwandelen

Rino Hamelink (*voorzitter*)
lps@olat.nl

Clubcompetitie

Johan Rommers
clubkampioenschap@olat.nl

Dagwandeltochten

Ad Ketelaars (*voorzitter*)
dagtochten@olat.nl

Clubreizen

Ad Ketelaars (*voorzitter*)
clubreizen@olat.nl

OLAT Wandeldagen

Joop Wesseling (*voorzitter*)
olat-wandeldagen@olat.nl

Wandelen op Dinsdag

Myriam van den Berg (*coördinator*)
wod@olat.nl 06-11838445

Avond4daagse

Ton Teerling 0492-342864
avond4daagse@olat.nl

Rooise Wandelingen

Johan van de Sande 06-22304965
rooisew@olat.nl

Wandelgroep Oirschot

Marian van Son 06-12160535
oirschot@olat.nl

Wandelgroep Hilvarenbeek

Corline Schellekens 06-11222314
hilvarenbeek@olat.nl

Wandelpaden

Rob van Stuivenberg (*algemeen coördinator*)
r.stuivenberg@olat.nl

Onderscheidingen

p/a Myriam van den Berg
Kloosterstraat 26, 5391 AB Nuland
mvdberg@home.nl

Technische ondersteuning

Otto Ahlers
Michael Reuvers

OVERIG

Boetiek/wandelgidsen

Daniëlle van Stuivenberg
boetiek@olat.nl 0499-461415

Stichting Overnachting Vierdaagse Nijmegen

Joop Wesseling (*voorzitter*)
Isis la Croix (*informatie*)
06-38255805 (18.00-20.00 uur)
info@overnachting4daagsenijmegen.nl

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

Vertrouwenscontactpersoon

Corry Nooyens 06-51747572
vertrouwenscontactpersoon@olat.nl



BESTUUR



Voorzitter
Joop Wesseling
Dorpsveld 33
5258 MA Berlicum
06-53909953
voorzitter@olat.nl



Penningmeester
Ad Ketelaars
Koninginnelaan
108
5491 JX Sint-
Oedenrode
0413-475824
penningmeester@olat.nl

Bankrekening: 1382.11.736
t.n.v. Wandelsportvereniging OLAT
IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36
BIC: RABONL2U



Secretaris
Petra Rommers
Lange Tiende 3
4891 WZ Rijsbergen
076-5964027
secretaris@olat.nl
p.rommers@olat.nl



Bestuurslid
Marian van Son
06-12160535
m.van.son@olat.nl



Bestuurslid
Rob van Stuivenberg
0499-461415
06-13017236
r.stuivenberg@olat.nl



Bestuurslid
Rino Hamelink
0499-850533
r.hamelink@olat.nl



Bestuurslid
Ankie van Boxel
0411-623303
06-27237862
a.van.boxtel@olat.nl



Bestuurslid
Jan Verschuren
06-20649240
j.verschuren@olat.nl

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORTTROFEE

Jan van de Ven; Theo Tromp; Piet Knoester; Marinus van Roosmalen; Hein Lenders †; Ad Verbakel †; Ad van Asten; Otto Ahlers; Joop Wesseling

ERELEDEN

Theo Tromp; Piet Knoester; Jan van de Ven; Jos Koolen †; Hein Lenders †; Marinus van Roosmalen; Ad van Asten; Ad Verbakel †; Toon van Wordragen; Joop Wesseling; Mariet Ahlers; Mia Dielesen; Ad Ketelaars; Jet Dreesen

LEDEN VAN VERDIENSTE

Jan Cortenbach; Tonnie en Bert † de Boer; Henk Plasman; Anton Stoop; Ad van Asten; Ben van der Velden; Ad Verbakel †; Mariet Ahlers; Mia Dielesen; Toon van Wordragen; Kees van Vessem; Sjaan Verbakel; Joop Wesseling; Frans Peters; Lineke den Boer; Antoinet Gooren †; Ad Ketelaars; Otto Ahlers; Jo Willems; Frank Marchand; Mieke en Toon van Boxel; Betsie van Mil; Johan van de Sande; Wim Peters; Martien Verbakel; Rob van Stuivenberg; Jack Klumpkens; Theo Beelen



VAN DE BESTUURSTAFEL

WINTERSERIE DIESEN OP ZONDAG 19 MAART

We troffen het met het weer, regelmatig een zonnetje en niet koud. We mochten dan ook 831 wandelaars noteren, die volop genoten van de wandelroutes door een mooie omgeving.

CLUBREIS ZATERDAG 11 MAART KRIJTLANDPAD

Deze zaterdag reden we met 2 bussen naar Zuid-Limburg. We waren dan ook met 76 wandelaars. Ook hier troffen we het met het weer, op vrijdag en zondag slecht, maar op de wandeldag zelf mooi lenteweer. En dan is het genieten in ons heuvelland.

ALGEMENE LEDENVERGADERING ZATERDAG 25 MAART

We mochten deze zaterdag op onze ALV 106 leden verwelkomen in de Vresselse Hut. Onze voorzitter, Joop Wesseling, en onze bestuursleden Ankie van Boxtel en Rino Hamelink zijn herbenoemd. Elders in dit nummer staat een korte samenvatting van de ALV.

STICHTING OVERNACHTING 4DAAGSE NIJMEGEN

We zitten bijna vol, er zijn slechts nog overnachtingsplaatsen beschikbaar in de sporthal. De school ligt vol. We zoeken nog vrijwilligers die op vrijdag 14 en/of zaterdag 15 juli mee de sporthal en school willen helpen inrichten (o.a. leggen vloerbedekking, plaatsen

van de bedden) en vrijwilligers die op zaterdag 22 juli mee willen helpen afbreken. Graag melden bij onze voorzitter, Joop Wesseling (06-53909953).

LEDENADMINISTRATIE

Volgens planning wordt op 15 april de OLAT-ledenadministratie overgedragen van Jet Dreesen naar Arno Hogenboom. Arno is te bereiken op tel.nr. 06-21165595 of via leden@olat.nl.

Jet heeft jarenlang tot volle tevredenheid onze ledenadministratie verzorgd en we zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. Op de ALV is zij daarom tot erelid van OLAT benoemd.

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

In verband met de meivakantie wordt het volgende nummer van OLATNieuws medio mei bij u bezorgd, een week later dan gebruikelijk.

In het nummer dat voor u ligt, was helaas geen ruimte meer voor het (vervolg)verhaal van Rinda over de Corfu-trail. U houdt dit van ons tegood!





Het is april en de lente is in volle gang. De natuur krijgt steeds meer kleur: de bomen komen in blad, de fruitbomen bloeien en ook in de bermen is van alles te ontdekken. Het fluitenkruid komt in bloei, paardenbloemen kleuren de bermen en weilanden geel. Kortom: het is tijd om er op uit te trekken en te genieten van de mooie voorjaarswandeling, uitgezet door OLAT.

Vandaag gaan we naar het grensgebied tussen Brabant en Limburg. De twee kortste afstanden lopen in het afwisselende landschap ten oosten van Someren-Eind, de langere afstanden komen op een paar heel mooie stukken van De Groote Peel en ontdekken het open gebied ten zuidoosten van de Peel.

We starten vandaag in het gezellige café Jan van Tieskes in Someren-Eind. Tieske begon in 1928 al een café aan de Nieuwendijk. Zoon Jan nam op enig moment het stokje over en zo ontstond volgens goed Brabants gebruik de naam Jan van Tieskes. Someren-Eind is ontstaan door ontginningsactiviteiten in de Vale Peel, die plaatsvonden in de tweede helft van de 19e eeuw. Via 'Sluis 12' was het dorp verbonden met Nationaal Park De Groote Peel. De sluis werd echter in 2009 afgebroken en vervangen door het viaduct 'De Wielput', maar de dorpingen spreken over 'Kwart voor Twaalf'. Deze naam heeft te maken met de ligging van de brug, tussen de Half Twaalfse Brug en Sluis 12.

We komen zowel op de heen- als op de terugweg over de brug met deze mooie naam, daar onze routebouwers Johan en Johanna van de Sande een prachtige route voor ons samengesteld hebben die aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart ligt.

Als we op de brug wandelen, zijn we inmiddels een kwartiertje onderweg en lopen we in - hopelijk - een pril lentezonnetje en genietend van de ontluikende natuur.

Na de brug komen we in een bosgebied en daarna bij het riviertje de Aa.

Hierna lopen we over het zogenaamde 'Verkespejke'. Een oplettende lezer en/of wandelaar herinnert zich dit mogelijk nog van de winterserietocht vanuit Asten-Heusden in 2019. Toen zijn er in de voorbeschouwing enkele regels gewijd aan het kleine, bijzonder dier-vriendelijke varkensbedrijf waar we nu langs lopen. Voor de duidelijkheid: 'Verkespejke' is Brabants voor Varkenspaadje ...

De gevlekte Bonte Bentheimervarkens, die we misschien zien scharrelen, hebben hier een heel goed onderkomen. Dit zeldzame varkensras kwam veel voor in de grensstreek van Bad Bentheim. Vandaar de naam.

Al gauw zien we de witte tentdoeken van de grote koffiepost. De OLAT-vrijwilligers staan ons op een prima plekje aan de visvijver op te wachten met een lekker bekertje koffie. Dat zal zeker smaken!

Overigens is deze waterplas ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw toen zand afgegraven werd voor de aanleg van de N279.

Direct na de koffiepost is de eerste splitsing. De wandelaars die 10 km lopen vervolgen de route langs de visvijver en komen dan opnieuw in het bosgebied. Verderop sluiten zij weer aan op de hoofdroute.

De overige wandelaars vervolgen de route in de richting van De Groote Peel. Helaas moeten we net voordat we het natuurgebied betreden ook de 15 km-lopers gedag zwaaien. Zij gaan richting soeppost, anders wordt de route voor hen te lang.

Maar niet getreurd, heel mooie wandelkilometers volgen.



De anderen gaan het natuurgebied in. Het grootste gedeelte is van 15 maart tot 15 juli gesloten vanwege het broedseizoen. Desondanks zagen onze routebouwers kans om een paar heel mooie stukjes van De Groote Peel in de route te verwerken.

Even wat achtergrondinformatie.

De Groote Peel is nu een aaneengesloten natuurgebied waar de rust en de weidsheid herinneren aan het vroegere veen. Het was een moerasgebied, dat door de eeuwen heen nauwelijks toegankelijk was.

Het ontstaan van het veen: essentieel is de aanwezigheid van de veenmosplantjes. Deze mossen hebben geen wortels; hun blaadjes zuigen als een spons het water op. Ze stapelen zich op elkaar en het tapijt wordt dikker en dikker. Onderaan ontstaat een veenlaag doordat de onderste lagen veel druk te verduren krijgen en samengeperst worden. Hoe meer druk, hoe meer de plantenresten in elkaar gaan zitten en hoe zwarter de veenlaag wordt. Het dode materiaal wordt uiteindelijk turf. Bij toeval werd ontdekt dat gedroogde turf prima als brandstof diende. Dat was het begin van het turfgraven, in Limburg meestal voor eigen gebruik, in Brabant grootschaliger. De turf werd ook wel het zwarte goud genoemd.



Buitencentrum De Pelen

is (dit is een moeras dat voor de natuur van grote betekenis is). Een kleine honderd vogelsoorten broeden er en talloze trekvogels strijken er voor langere of kortere tijd in voor- en najaar neer.

Hoe bijzonder om een gedeelte van dit mooie natuurgebied te gaan verkennen! Lopen we eerst nog op droge zandpaden, al spoedig komen we in een meer moerassig gedeelte. Maar een knuppelbrug boven het water zorgt ervoor dat we met droge voeten tot aan de uitkijktoren kunnen komen.

Neem vooral de moeite om naar boven te gaan. Je wordt beloond met een mooi uitzicht op het omringende Peelgebied.

We vervolgen de route over een gruispad door een vochtig gebied met kreupelhout, op weg naar de 1e caférust. Deze is in het Buitencentrum 'De Pelen' van Staatsbosbeheer. Veel mensen kennen dit als 'Mijn op Zeven'. Het gebouw is bijzonder omdat het volledig ecologisch gebouwd is. Op het dak zie je sedum, dat zorgt voor isolatie. De elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonnecellen en een windmolen.

Kijk voor of na de koffie vooral even rond in het bezoekerscentrum. Je ziet en leest er veel over het ontstaan van het hoogveen, de geschiedenis van de Peel en de rijke natuur in het gebied.

Direct na de caférust is de splitsing van de 20 km, die overigens heel snel weer aansluit op de hoofdroute. De twee langste afstanden gaan na de caférust verder door een mooi stukje Groote Peel. Zij genieten opnieuw van het prachtige landschap van bosgebiedjes op een natte ondergrond, stukjes heide en gras.

Weet je dat er wel 100 soorten vogels broeden in de Peel? Een paar voorbeelden: de blauwborst, roodborsttapuit, wulp, kiekendief, roerdomp. En natuurlijk zijn daar de ganzen. Ongetwijfeld gaan we ze zien en horen.

Na 1,5 km gaat de 30 km rechtsaf voor een 'rondje Ospeldijk'. De lopers op deze afstand genieten van een groot open landbouwgebied. Dat betekent prachtige vergezichten en misschien ook wel prachtige Hollandse wolkenluchten!

De wandelaars op de 40 km lopen verder en blijven nog wat langer in het mooie Peellandschap. Op enig moment komen ze aan de rand van het natuurgebied.



Peelwerker

Het veenmos groeide niet alleen over het laagveen, maar kroop ook langzaam het aangrenzende droge bos in. Omdat veenmos heel goed water kan vasthouden, werd het bos steeds natter en daardoor nog geschikter voor het veenmos. Uiteindelijk stierf het bos af en viel om, terwijl het veen-

mos maar uitdijde. Dode bomen verdwenen uiteindelijk in het alsmaar doorgroeiende veenpakket.

De turfstekers kwamen ze later weer tegen en namen ze mee voor de kachel. De stobben lieten ze zitten. Deze peelpuisten of veenstobben zijn in De Groote Peel, bij een niet al te hoge waterstand, nog te zien in het Meerbaansblaak.

Het huidige Peellandschap is een variatie van water, moeras, heide en bossen en struwelen. De grote waterplassen, de kleine veenputjes, de peelbanen en de peelvaarten vormen samen de zichtbare geschiedenis van de turfwinning.

Het gebied is van groot belang voor watervogels, vandaar dat het park een internationaal erkend 'wetland'



We lopen door mening klaphekje en zien al van verre uitkijktoren De Vossenbergh, 22 m hoog. Deze is vrij te beklimmen. Op elk van de vijf verdiepingen hangen foto's en informatieborden over de Groote Peel. Een beklimming is dus zeker de moeite waard. Eenmaal boven aangekomen, word je beloond met een schitterend uitzicht op het Peelgebied. Aan de horizon zie je de kerktorens van de omliggende dorpen.

Overigens: we bevinden ons hier op historisch terrein. Ruim 75 jaar geleden vochten op deze drassige grond soldaten voor de vrijheid van heel Nederland. Dit is nog goed te zien aan de zes bunkers naast de toren, ook wel kazematten genoemd, en deel uitmakend van de Peelraamstelling. De bunkers zijn nu ingericht voor de vleermuizen. De route leidt ons erlangs.

OLAT zorgt goed voor haar wandelaars. Zoals gebruikelijk is er een extra post voor de langste-afstand-lopers. Even een welkom rustmoment, een warm drankje en een praatje met de mensen die de post bemannen.

Maar dan weer verder, er wachten nog aardig wat kilometers! We zijn in een bosgebiedje beland en lopen door het mooie, prille voorjaarsgroen. Het is een klein gebiedje. Dus komen we gauw aan de

rand en vervolgen de route door het open landbouwgebied, dat grenst aan de Peel. De Peelbanen maken hier plaats voor slootjes langs de zandpaden en auto-luwe wegen.

Ook in de berm zien we dat het april is: het klein hoefblad, dovenetel en kievitsbloemen laten zich bewonderen.

Net voor de Ospeldijk komen de wandelaars van de 30 en 40 km weer samen. Zagen we net een uitkijktoren van 22 m, hier zien we 4 enorme windmolens en een hoogte waar menige Vossenbergh in past. Dan voel je je als mens maar nietig

Een stukje verder wacht de 2e caférust. Geen echte horeca, zoals het woord doet vermoeden, maar een dagopvang voor mensen met autisme. We zijn van harte welkom bij Gasthuys De Peel, een mooie plek waar de eigenaren ons graag van een kop koffie of thee voorzien.

We zijn nu op de terugweg, dat betekent samenkomsten. Eerst voegen de lopers op de route van 20 km in. Gezamenlijk lopen ze via een mooi pad langs de rand van De Groote Peel en daarna door landbouwgebied met enorme vergezichten. Door de openheid zien we de wandelaars die 15 km lopen al van verre aankomen.

Na al deze indrukken zijn we toe aan het soepje van de dag! En we worden op onze wenken bediend: daar zijn de witte tentdoeken van de soeppost. We worden al opgewacht. Zo gezellig!!

De laatste kilometers breken aan. We krijgen nog een OLAT-toegiftje. Onze routebouwer omschrijft het als een beetje moeilijk pad langs de Aa. Maar hij voegt eraan toe: OLAT-wandelaars moeten dat kunnen. En dat kunnen we. We zijn niet bang voor wat gras en riet, dat is juist avontuurlijk!

Na dit pad is de samenkomst met de 10 km. Een stukje over het fietspad en daar is de brug met de mooie naam weer. We lopen nog een stukje door Someren-Eind en zien dan Jan van Tieskes, die ons naar binnen lokt.

Een heerlijke voorjaarswandeling is ten einde. Een speciaal woord van dank aan de routebouwers en aan alle vrijwilligers. Het was weer genieten!

-Myriam van den Berg-



Peelmonument

Ruim 100 leden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid aanwezig te zijn bij de ALV in De Vresselse Hut. Het bestuur legde verantwoording af over het gevoerde beleid en keek ook vooruit. De aanwezigen konden niet alleen luisteren, maar ook inbreng hebben door middel van vragen of uitbrengen van hun stem.

Zoals gebruikelijk werden de leden hartelijk welkom geheten met koffie/thee/heerlijke vlaai en consumptiemunten voor een drankje tijdens de pauze of na afloop.

Opening

De voorzitter, Joop Wesseling, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Zoals gebruikelijk staan we eerst even stil bij degenen die sinds de vorige ALV overleden zijn en ook bij degenen die op dit moment met ziekte te kampen hebben. Hij vervolgt met een korte terug- en vooruitblik op de belangrijkste zaken:

- Bestuur en de commissies zijn met het opstarten van alle activiteiten behoorlijk druk geweest. We hebben dan ook nogal wat op het programma: Winterserie - Voorjaarstocht - Clubreizen - Rooise wandelingen - Wandelen op Dinsdag - Wandelgroep Oirschot - Wandelgroep Hilvarenbeek - Avond 4Daagse - OLAT Wandeldagen - Int. Wandelevenement - Nacht van OLAT met dag deelnemers - OLAT-clubcompetitie - Overnachting vierdaagse - OLAT-wandelpaden - Boetiek

- Onze vertrouwenspersoon heeft geen enkele melding ontvangen.
- Het aantal leden kwam in 2022 weer boven de 1.000: per 25 maart 1003.
- In 2022 was het niet mogelijk om het trainingsweekend te organiseren. Voor 2023 is besloten om dit weekend uit het programma te nemen: te veel werk / te weinig OLAT-deelnemers / te weinig begeleiding beschikbaar.
- Gelukkig konden we in 2022 de winter- en voorjaarserie weer opstarten. Er is een lichte stijging te zien wat betreft aantal deelnemers, ook landelijk.
- 4Daagse Nijmegen: In 2022 was het OLAT-'hotel' De Ganzenheuvel uitverkocht, er werden zelfs 14 mensen in een andere sporthal ondergebracht. Voor 2023 is de accommodatie vrijwel volgeboekt. Om risico's voor OLAT te beperken en in verband met BTW-heffing hebben wij de overnachting in Nijmegen ondergebracht in een stichting die in 2022 de organisatie van de overnachtingen overnam.
- Met 'oude garde' en enthousias-

te nieuwe vrijwilligers hebben we in 2022 de verzorgingspost in Nijmegen weer kunnen runnen. Door het vervallen van de eerste dag zijn we helaas omzet misgelopen.

- In 2022 zijn er weer diverse clubreizen geweest, met veel succes.
- Bij de OLAT Wandeldagen waren de deelnemersaantallen zoals gebruikelijk.
- Adventure Store is nog steeds onze sponsor. Met de wandeltocht van Adventure Store zijn we gestopt: Te weinig deelnemers en te hoge kosten. OLAT maakt wel de route en geeft ondersteuning.
- Clubblad: De redactie heeft ook in 2022 een hoogwaardig clubblad aan de leden gepresenteerd. Wel is uitbreiding op korte termijn gewenst om dit te kunnen blijven doen.

Ingekomen stukken

De secretaris, Petra Rommers, leest een van Sjef van Gestel ontvangen brief voor. Hij kan tot zijn spijt wegens zijn gezondheid opnieuw niet aanwezig zijn, maar spreekt via deze brief zijn grote



bestuurstafel (Ankie van Boxtel zat 'achter de knoppen')

betrokkenheid bij en waardering voor OLAT uit.

Financiën

De 'cijfers' zijn bij binnenkomst aan alle aanwezigen uitgedeeld. De penningmeester, Ad Ketelaars, geeft een toelichting op de diverse posten. In 2022 was er een verlies van ruim €5000 bij OLAT. De Stichting Overnachting 4Daagse Nijmegen had een winst van ruim €10.000. De reserves zijn echter nog steeds goed, zodat OLAT nog wel een stootje kan hebben. OLAT kijkt echter ook al vooruit. Er wordt besloten een reserve op te gaan bouwen voor het 60-jarig jubileum in 2027. De Stichting heeft in 2022 o.a. de vrijwilligersdag en de Jubileumtocht gesponsord.

De jaarrekening wordt vastgesteld en nadat de kascontrolecommissie heeft verklaard dat de administratie over het boekjaar 2022 prima in orde is bevonden, wordt het bestuur door de vergadering gedechargeerd.



Ook bij de voorgestelde begroting, een indicatie hoe het zou kunnen worden, wordt het een en ander door de penningmeester uitgelegd. Bij veel activiteiten is dit sterk afhankelijk van het weer. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting voor 2023.

Rest nog het vaststellen van de contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2023-2024

met 10% te verhogen voor alle leden-categorieën. Dit vanwege stijgende kosten. Er ontstaat hierover een levendige discussie met de zaal. Na stemming blijkt dat circa 90% van de aanwezigen het voorstel van het bestuur steunt. Wel wordt nog besloten komend jaar 1 consumptie meer te verstrekken tijdens de ALV. Ook de KWbN-contributie zal stijgen aan de hand van de inflatiecorrectie op basis CBS-prijnsindex.

Bestuur

Aftredend en herkiesbaar als voorzitter is Joop Wesseling. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd in deze functie. Ankie van Boxtel en Rino Hamelink worden herbenoemd als bestuurslid.

Pauze

Het wat meer formele deel van de agenda is nu achter de rug, tijd voor een pauze om te genieten van een drankje en te 'buurten' met oude bekenden of nader kennis te maken met mede-OLAT-leden. Na de pauze volgen eerst de wat meer 'feestelijke' onderdelen, gevolgd door de rondvraag.

Uitreiking 'onderscheidingen'

Langdurig lidmaatschap

Allereerst worden degenen die 25 of zelfs 40 jaar lid zijn van OLAT naar voren geroepen. Zij krijgen een speldje uitgereikt. Hopelijk blijven zij nog lang lid!

LPS / Clubkampioenschap

Vervolgens neemt Johan Rommers de microfoon over. Hij is degene die alle LPS-prestaties en met name die tochten die meetellen voor het clubkampioenschap nauwkeurig bijhoudt. Hij presenteert hier niet alleen de eindstand van de clubcompetitie, maar voegt hier allerlei be-

wonderenswaardige wetenswaardigheden over de winnaars aan toe.

Johan reikt prijzen uit aan de leden die het hoogst geëindigd zijn. Dit zijn bij de vrouwen:

- 1. Rageni Goeptar-Sewnarain**
- 2. Anita Pepers**
- 3. Hanny Klumpkens**

Bij de mannen is de eindstand:

- 1. Jan Dinnissen**
- 2. Marcel van Tulden**
- 3. Adriaan van den Dool**

Degene die het afgelopen jaar in de clubcompetitie de meeste punten heeft verzameld met het lopen van talloze (ultra) langeafstandstochten is **Rageni Goeptar-Sewnarain**. Zij is dan ook degene die dit keer de beker met de grote oren mag meenemen!

Onderscheidingen

Na Johan Rommers krijgt Myriam van den Berg het woord, die namens de commissie Onderscheidingen een aantal vrijwilligers in het zonnetje zet die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt c.q. nog maken voor onze vereniging. Bij elke gedecoreerde licht zij uitvoerig toe wat zij allemaal voor OLAT betekenen.

Bij de foto's onder dit artikel (Ad Peters was helaas afwezig) staat de tekst die op hun oorkonde te lezen is (een samenvatting van de uitvoerige motivatie die zij ook mogen meenemen).

Rondvraag

Schriftelijk is gevraagd of er geen (korte) wandelingen georganiseerd kunnen worden voor wandelaars met een wat lager tempo. De reac-



tie is dat men bij veel van onze activiteiten al zelf het tempo kan bepalen en dat er ook mogelijkheden zijn om b.v. 10 km als afstand te kiezen.

Ook blijkt dat al weer uitgekeken wordt naar onze volgende vrijwilligersdag. Het bestuur belooft de datum tijdig bekend te zullen maken.

Jo van de Akker verwoordt net als vorig jaar het gevoel van waardering voor onze mooie vereniging. Hij voelt zich vereerd deze rol van Sjef van Gestel, die helaas niet bij de vergadering kan zijn, te mogen voortzetten.

De voorzitter bedankt tenslotte iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en wenst allen een goede reis naar huis.



*-Lineke den Boer-
(met speciale dank aan Frans van den Boom,
die de redactie meteen na afloop heeft voorzien van
zijn foto's om dit artikel nog net voor de deadline van
de drukker te kunnen plaatsen!)*



ONDERSCHIEDINGEN ALV 2023

Wij feliciteren onderstaande OLAT-leden van harte met hun onderscheiding.

SPELD VAN VERDIENSTE



Cor Verschuijten

Cor heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Commissie Avond-4Vierdaagse en is op veel terreinen actief (geweest) als vrijwilliger van dit evenement. Hij werkte mee aan het bouwen van de routes en het controleren ervan én het ophangen en afhalen van de pijlen. Dit laatste in 2021 ook tijdens de OLAT Wandeldagen op de dag van Eerde. Het is een man waar je altijd een beroep op kunt doen.



Toon van de Ven

Toon is al jarenlang een zeer actieve vrijwilliger bij de Avond4Daagse in Sint-Oedenrode. Hij zorgt voor het plaatsen van pijlen en het ophalen ervan. Hij is verkeersregelaar, zodat de wandelaars veilig drukke wegen over kunnen steken. Ook is hij één van pijlers bij de dagwandeltochten en bij de OLAT Wandeldagen en denkt op een hele positieve manier mee over de organisatie van deze evenementen.

Ad Peters

Ad is al vele jaren met veel enthousiasme en inzet te vinden in de verzorgingspost, bij zowel de winterserietochten, als bij de OLAT Wandeldagen. Dit betekent vroeg op en flink doorwerken, zodat alles gereed is voordat de wandelaars komen. Na afloop werkt Ad hard mee met afbreken en opruimen. Dit alles terwijl Ad niet eens lid is van OLAT.



LID VAN VERDIENSTE



Rob van Stuivenberg

Rob is sinds 2018 een zeer gewaardeerd bestuurslid van OLAT. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het pijlen tijdens de wandeltochten van OLAT en coördineert het groepje voorlopers. Hier is hij zelf ook actief in.

Rob is lid van de LPS-commissie en is coördinator van de wandelpaden van OLAT. Voor "zijn" Hertog Hendrikpad draagt Rob zorg voor duidelijke markering en gaat na of er wijzigingen aangebracht moeten worden.

Hij werkt mee bij het inrichten van de Ganzenheuvel bij de Nijmeegse Vierdaagse.

Jack Klumpkens

Jack is een vast en vertrouwd gezicht in de verzorging bij de winter-serietochten, de OLAT Wandeldagen en bij de Nijmeegse Vierdaagse. Hij doet dit werk met enthousiasme en plezier.

Bij de snelwandelwedstrijd is hij één van de personen die het aantal afgelegde rondes bijhoudt.



Theo Beelen

Theo is gedurende vele jaren coördinator en promotor van het Graaf van Hornepad. Hij stuurt de markeerders aan en gaat na of er wijzigingen aangebracht dienen te worden. Theo is de initiator van de wandeldag over de route van het Graaf van Hornepad én de herdenkingswandeling voor Riet Emans. Hij draagt zorg voor een vlekkeloze organisatie van deze dag.



ERELID

Jet Dreesen

Jet Dreesen verzorgt sinds 2003 uiterst consciëntieus de ledenadministratie van OLAT.

Dit is één regel, maar hierachter gaat enorm veel werk schuil, o.a. vermelding in het OLATNieuws, vastleggen van het juiste lidmaatschap, aanmelding bij de KWbN, doorvoeren van mutaties, uitdraaien van stickerbestanden, drukken van lidmaatschaps- en relatiekaarten.

Jet heeft de omschakeling van een relatief simpele ledenadministratie naar het professionele e-Captain mede mogelijk gemaakt.



Regelmatig lopen wij in alle vroegte de uitgezette wandelroutes na, om te kijken of alle pijlen die zaterdags zijn opgehangen nog aanwezig zijn. Deze keer was het voor ons erg bijzonder. Op zondag 26 februari ging de wekker om 03.00 uur. Na het oprispen, aankleden en een stevig wandelontbijt, de auto ijsvrij maken en de rugtas in de auto. Om 04.00 uur vertrokken we naar het startadres.

Na een autorit van ongeveer 30 minuten arriveren wij in Olland. Hier staat, zoals altijd, Rob in alle vroegte op ons te wachten om ons de laatste instructies en de routebeschrijving te overhandigen. Zo, de rugzak op de rug, handschoenen en reflex-jasjes aan en met de zaklamp in de hand zijn wij klaar voor vertrek. Deze keer om de extra lus te controleren die vandaag speciaal is uitgezet voor de wandelaars van de 50-60 km.

Het is heerlijk fris wandelweer, er zit vorst in de grond, waardoor het op sommige stukken erg opletten is om in het donker niet te vallen over de opgevroren modder. Wat is het toch heerlijk rustig wandelen, de stilte om je heen, de natuur die ontwaakt, de vogels beginnen te fluiten en af en toe zie je nog wel eens een hert in het bos. De zon begint langzaam op te komen en door het heldere koude weer is er een mooie zonsopgang. Door het opkomen van de zon krijgen wij steeds meer zicht op de omgeving en de pijlen zijn makkelijker waar te nemen. We wandelen heerlijk verder. We passeren het oude station in Schijndel en lopen een stuk langs het Duits Lijntje; gaan hier en daar

nog eens links- of rechtsaf om ons pad te vervolgen. Wat zien we dan op ongeveer 10 km na de start: in alle vroegte zijn de vrijwilligers al bezig met het inrichten van de koffiepost, zodat de koffie/thee of bouillon klaar staat voor de wandelaars. We groeten, maken even kort een praatje en gaan weer door om geen kou te pakken.

Wij vervolgen onze wandeltocht over landweggetjes, door boomkweekvelden om zo bij een uitdaggend pad langs de Dommel uit te komen. Wat zien we daar in de verte, ja, het is de kerk van Olland. Dat worden voor vandaag de laatste kilometers van dit avontuur. Bij het betreden van de bebouwde kom staan er vele auto's geparkeerd, wat een grote drukte betekent.

We komen de startlocatie binnen en worden dankbaar en warm ontvangen door Rob die ons een consumptiemunt overhandigt. Het is een drukte van jewelste. Er zijn veel vrijwilligers druk in de weer met het inschrijven, scannen en het uitreiken van de routebeschrijvingen aan de wandelaars die beginnen aan hun 10-15-20-30-40 km. We bestellen een kopje thee en warme chocolmelk, maken een praatje met Joop en gaan even lekker zitten om wat te rusten.

Wil jij ook een

keer of misschien wel vaker ervaren hoe dankbaar een van de vele vrijwilligerswerkzaamheden is binnen de vereniging? Bijvoorbeeld een deel van de route voorzien van pijlen, of misschien past het controleren van de pijlen voor aanvang van de wandeltocht wel bij jou, of slaap je liever uit op zondag en wil je een deel van de pijlen afhalen na de wandeltocht, of heb je meer interesse in het zetten van de koffie, het maken van de soep en een praatje met de wandelaars in het veld of bos, of schrijf je graag de wandelaar in?



Er is ook een mogelijkheid om met een bus de posten te bevoorraden en te helpen met het opbouwen en opruimen van de verzorgingsposten onderweg.

Zoals je kunt lezen zijn er vele bezigheden en mogelijkheden voor vrijwilligers binnen OLAT. Kom een keer ervaren hoe het is achter de schermen. Vele handen maken licht werk.

Voor aanmelden of meer informatie, neem contact op met secretaris@olat.nl

Tot een volgende wandeling.

-Perry en Natascha-



Vandaag mochten we weer heerlijk wandelen bij onze eigen wandelvereniging. Nadat ik vorig jaar tijdens de natte winterserietocht in Cuijk de 50 km makkelijk had gehaald, had ik me voor vandaag ingeschreven voor de 60 km-route met vertrek vanuit de bakermat van wsv OLAT.

Het is 04.10 uur als de wekker gaat. Tja, je moet er wat voor over hebben als je de 60 km wilt wandelen en om 06.00 uur kan starten. Na een goed ontbijt, nieuwe wandelschoenen aan en de tassen te hebben ingepakt, rijden David en ik naar Olland om daar rond 05.35 uur te arriveren. We zijn niet de eerste deelnemers, er zijn er al een aantal (zowel bekenden als niet bekenden) en druppelsgewijs komen er steeds meer aan. Dat is ook niet zo verwonderlijk, er hebben zich namelijk 70 wandelaars ingeschreven voor de 50 en 60 km en ze mogen allemaal vanaf 06.00 uur starten.



Wij hebben met Rino, Bertus en Cris afgesproken. Hennie Kapel is er ook al, maar omdat zij een andere afstand wandelt en met Bertus is meegereden, gaat zij nog even een uiltje knappen in de auto.

Klokslag 06.00 uur geeft Rob te kennen dat we mogen vertrekken dus de eerste stappen worden gezet, ook Arno loopt met ons mee. Omdat het nog donker is, hebben we ons veiligheidsvestje aan en een koplamp of zaklamp bij de hand voor als we de bebouwde kom uitgaan en aangezien we in Olland zijn, duurt dit niet lang.

Na ca. 5 min. even een foto gemaakt van het huis van mijn collega, helaas heeft hij de koffie nog niet klaar ...

Al snel gaan we van het asfalt af en wandelen we over een boerenpad, de zonsopgang tegemoet. Via mooie paden wandelen we richting Schijndel om daar eerst achterlangs en vervolgens voorlangs het oude treinstation aan het Duits Lijntje te wandelen. Na ca. 10 km zien wij de bekende OLAT-wagenrust. Henk en Tiny zorgen ervoor dat wij een al verdiend bakje koffie kunnen nuttigen. Wij blijven niet al te lang stil staan, Bertus bewaakt vandaag de tijd, dus als hij zegt dat het tijd is om te gaan dan gaan we weer. Via het buitengebied van Schijndel en vervolgens Sint-Oedenrode wandelen we richting streekpark Kie-nehoef. Maar in plaats van linksaf te gaan, gaan we rechtsaf en wandelen we - met nu al een heerlijk zonnetje - richting de Dommel om deze een tijdje te volgen en zo weer naar Olland te wandelen. Aangezien Olland niet groot is, zien wij aan de rand van het dorp al auto's geparkeerd staan en er hangen zelfs borden om aan te geven waar de wandelaars kunnen parkeren. De routebouwers hebben dus overal aan gedacht.

Bij aankomst bij De Loop'r hebben we er al 20 km opzitten. Van Joop, die met een grote glimlach bij de deur staat (reden hiervan is dat de opkomst nu al enorm is), mogen wij via de 'uitgang' naar binnen. Na een lekker bakje koffie en een kort bezoek aan het welbekende kleine kamertje gaan we weer op pad, we hebben nu nog 40 km voor de boeg.

Ook nu weer gaan we linksaf maar op het punt waar we vanmorgen

rechtsaf gingen, gaan we nu recht-door. David, Cris en Rino genieten al wandelend van het broodje bal dat Rino voor ons vijven heeft meegenomen, nogmaals bedankt hiervoor Rino. Na een tijdje wandelen we natuurgebied de Geelders in. Dit is en blijft altijd een mooi gebied om doorheen te wandelen, dus nu loop ik dan ook hiervan te genieten. En dan staat daar ineens de wagenrust. Het is er gezellig druk, we zien veel bekende gezichten, maken een praatje en in de tussentijd genieten wij van het kopje koffie/chocomel dat door de vrijwilligers met veel plezier is ingeschonken, ook de vertrouwde koek gaat erin.

Na deze korte pauze steken we de Schijndelsedijk over en wandelen zo weer een stuk natuur in. Ik heb altijd al willen weten waar dit pad waar we nu op wandelen uitkomt dus 10 punten voor de routebouwers Ton en Martien. Wat boffen we vandaag toch met het weer, ook al waait het een beetje. De zon is volop aanwezig, de lucht is helder blauw met hier en daar een wolk, volop genieten dus. Het is in ieder geval een groot verschil met de winterserietocht in Cuijk vorig jaar, toen hebben we het maar amper droog gehouden.

We wandelen weer het asfalt op, gaan rechtsaf en na het bruggetje op de Besselaar gaan we linksaf. Dit pad hebben we al eens eerder met een OLAT Winterserie bewandeld, namelijk met de tocht van een aantal jaren geleden vanuit Gemonde. Ook toen was het min-

der mooi weer, waardoor er op een gegeven moment niet meer óver dit pad maar dóór dit pad gewandeld werd. Gelukkig hebben we daar vandaag geen last van. Na nog wat geslinger komen we aan in Gemonde, waar we de 1e caférust hebben bij De Schuif. Binnen zitten nog een paar wandelaars van zowel de 30, 40, 50 en 60 km, waaronder Hennie en Gemma die met hun 30 km-route bezig zijn. Bertus bestelt wat te drinken en broodjes bruin fruit voor ons vijven. In de keuken is echter iets misgegaan, dus in plaats van een broodje kroket is het een broodje bitterballen geworden. Ik kan je zeggen dat het er niet minder om smaakt.

Na deze versnapering weer op pad, we gaan nu richting Sint-Michielsgestel. Via een mooi graspad wandelen we door het buitengebied van Gemonde en Sint-Michielsgestel. In de wei staan een paar knollen ons aan te kijken. Wellicht vragen ze zich af wat er vandaag toch aan de hand is omdat er al vele wandelaars bij ze langs zijn gekomen. Aangekomen in Sint-Michielsgestel zien wij de kerktoren opdoemen. Niet heel veel later vervolgen wij niet het voetpad maar gaan wij links, weer een mooi stukje natuur in om zo al een stukje langs de Dommel richting het centrum te wandelen. Nadat wij de

brug over zijn gegaan, gaan we linksaf richting landgoed Zegenwerp. Dit landgoed gaan we echter pas bewandelen nadat wij de kleine kofiefpost van Henk en Tiny hebben bezocht. Bertus en ik hebben het broodje bal dat we van Rino hebben gehad nog niet genuttigd, maar daar is het nu wel tijd voor dus ge-



nieten, genieten en nog eens genieten. Het duurt niet lang totdat Hans en Mies komen aanrijden. Hans vertelt dat er meer dan 1000 wandelaars vandaag zijn gestart met de wandeltocht. Ik denk gelijk aan Joop, die glimlach van deze morgen zal nu wel van oor tot oor zijn.

Via een breed pad gaan we over op een smaller pad, moeten we nog even een bultje over, komen we langs het landhuis en wandelen we weer richting de Dommel. Om deze over te steken komen we langs de waterkrachtcentrale DEC Dommelstroom en komen vervolgens uit bij molen De Genenberg waar we rechtsaf gaan, terug richting Gemonde. Aan de linkerkant van deze weg zit een 'kunstenaar'. Men heeft de tuin vol staan met beelden gemaakt van fietsbanden. Ook al heb ik dit al heel vaak gezien, ik blijf het steeds weer bewonderen, toch knap wat ze er allemaal van hebben gemaakt.

De komende kilometers, met een korte onderbreking van een stukje verhard, staan in het teken van het wandelen langs de Dommel. Ook dit is een bekend maar mooi stukje natuur in deze omgeving. Bij de Hooibrug gaan we rechtsaf en via nog wat zand- en boerenpaden komen we uit bij de 2e caférust: 't Dommeltje. Een paar jaar geleden is deze locatie afgebrand, maar ze hebben het gelukkig weer opgebouwd en hoe, het is een schitterende locatie. Er wordt weer van alles besteld, ik hou het gewoon bij een glas cola en een eigen



snee brood. Het leuke aan deze locatie is dat je via de stal waarin de kalfjes, de koeien en zelfs 2 varkens staan je pad kunt vervolgen en dat hebben de routebouwers zo ook verwerkt. Na eerst een paar foto's te hebben gemaakt, wandelen we het terrein via de achterzijde af en komen uit bij juist, wéér de Dommel. Deze blijven we nu volgen tot aan de brug waar alleen fietsers en wandelaars over kunnen. Ook wij gaan hierover en houden vervolgens links aan, we moeten immers terug naar Olland en niet naar Boxtel.

Na weer een stukje over asfalt gaan we linksaf om via een stukje natuur richting het Duits Lijntje te wandelen. Hier hebben we even tijd voor een traditie die ik in het leven heb geroepen: een groepsfoto maken. Zo gezegd zo gedaan en weer verder. Aangekomen bij het Duits Lijntje gaan we linksaf en vervolgen deze vervallen spoorbaan tot aan het gehucht Kasteren toe waar de soeppost staat. Wat heb ik een trek in soep, maar als ik hoor dat het ossenstaartsoep is, neem ik toch maar een bouillon, die gaat er goed in.

Volgens de route maar ook volgens onze smartwatch is het nu nog maar een paar kilometer om bij de finish te komen, dus vervolgen wij

snel de route. Aangekomen bij de St.-Antonius Abt kapel houden we rechts aan en wandelen we zo naar 'Groot Duijfhuis' waar we een paartje ooievaars (of ook wel kraamvogels genoemd) op een nest zien landen, de lente is dus echt in aantocht.

Zoals we vanmorgen de zon hebben zien opkomen, zien we de zon nu stilletjes aan ondergaan. Uiteraard levert dit mooie plaatjes op (zowel zon- als schaduwfoto's). Via nog wat mooie boerenpaden komen we uiteindelijk rond 18.15 uur aan bij de finish. We hebben in 10.47 uur wandeltijd toch een mooie 60 km gewandeld. Als we binnenwandelen krijgen we een applaus van Hennie, Gemma, Peter en nog wat andere aanwezigen.

Op de inschrijftafel/boetiek ligt een lijst met daarop het aantal deelnemers van vandaag. Maar liefst 1217 wandelaars hebben de weg naar Olland weten te vinden om



deel te nemen aan deze schitterende wandeltocht.

We nuttigen nog een drankje en gaan vervolgens zeer tevreden naar huis. Na een verfrissende douche en wat te hebben gegeten direct een mailtje gestuurd naar Johan om opgenomen te worden in het clubkampioenschap.

Via deze weg wil ik de routebouwers, de vrijwilligers en mijn wandelvrienden van vandaag bedanken voor hun inzet en gezelligheid.

-Ankie van Boxtel-

Ik ben op zondag 26 februari met twee wandelmaatjes van WIEGO Breda naar Olland gereden, waar ook de oorsprong van OLAT is, om de winterserietocht te gaan lopen.

Ik ging rond 7.55 uur naar beneden en even later werd ik opgehaald om met z'n drieën naar Olland te rijden om te gaan wandelen. Rond 9.00 uur parkeerden wij en liepen naar de startlocatie De Loop'r. Een mooi gebouw. Het was al behoorlijk druk. Nadat we ons hadden ingeschreven, vertrokken we rond 9.30 uur voor de 30 km.

Het was een zeer mooie wandeltocht, het weer was voortreffelijk en ook de rustposten waren ouderwets OLAT-waardig.

Na 6,2 km kwamen we om 10.50 uur bij onze eerste rust, de grote koffiepost, waar we ook een heerlijke koek kregen. Daarna weer verder door het bos met wel wat modder.

De tweede rust was een caférust in De Schuif in Gemonde, waar wij rond 12.25 uur aankwamen. Hier

troffen we nog een wandelaar van WIEGO, die met ons mee verder wandelde. Na de rust gingen we weer een stuk door het bos en door polders.

De derde rust vond ik heel leuk: een boerderij. Hier waren wij rond 14.15 uur. Een van onze medewandelaars was deze week jarig en trakteerde op lekker appelgebak. Dat was heerlijk genieten.

We hadden al 21,2 km gelopen en gingen nu verder richting Liempde bij het oude Duitse Lijntje. Daar stond de laatste soeppost van OLAT op 24 km. Hier waren wij rond 15.20 uur.

Hierna nog 6 km te gaan en rond 16.30 uur liepen wij met ons vieren (Lieviene, Ine, Tammy en ik) weer bij De Loop'r binnen. Het was een mooie en gezellige wandeldag. En na 4 maanden had ik mijn blindengeleidedstok ook weer terug.

Rond 17.00 uur reden we weer richting Breda en rond 18.10 uur was ik weer thuis na een mooie dag.

-Inge Mol-

Op zaterdag 11 maart ging de OLAT Clubreis richting Zuid-Limburg. De belangstelling hiervoor was groot: maar liefst 76 aanmeldingen zodat er 2 bussen moesten worden ingezet. Hieronder hebben twee deelnemers beschreven hoe zij deze dag hebben ervaren.

Vanuit onze opstapplaats Leende, met bus "Anneke" en chauffeur Tonny, rijden we op zaterdagmorgen naar Eijsden om een deel van het Krijtlandpad te gaan lopen. De lucht is helder, wel nog koud maar na zoveel regenachtige dagen belooft het een mooie dag te worden.

In Eijsden is er gelegenheid om koffie te drinken en voor toiletbezoek en begint de wandeltocht met keuze uit 5 afstanden: 30 - 25,5 - 20,3 - 18,3 - 16 km.

Ons groepje wandelt 25,5 km en we verlaten de bus bij camping De Bosrand in de buurt van Moerslag. Pierre Emans is zo vriendelijk om ons op het juiste pad te brengen: een smalle strook langs de heg van camping De Bosrand, een heel steile klim, we weten dat we in het heuvelland zijn aangekomen. Het is meteen genieten van een heerlijk panorama, een mooie blauwe lucht en een prachtig wolkenpatroon. Nog een beetje hijgen en puffen van het ongewone klimmen, maar dat gaat steeds beter. Het is

een heel mooie weg die naar het dorp Mheer leidt met de kerktoren als de richtingaanwijzer.

Mheer is een idyllisch dorpje, gelegen aan de grens met België, één van de mooiste dorpen van Limburg. Kasteel Mheer ligt aan de Dorpstraat, naast de kerk.

De weg slingert, sterk dalend, naar beneden richting Noorbeek. Bij taverne In de Smidse lopen we linksaf richting Noorbeek. Het mooie panorama en de kerktoren wijzen weer de richting aan. Boomgaarden met fruitbomen, nu nog flink gesnoeid en kaal, maar je ziet al de tekens van de lente. Het speenkruid en het sneeuwkllokje versieren de berm, de aronskelk laat zijn blad ook zien. Overal hoor je de vogeltjes kwetteren, die hebben er ook zin in op deze zonnige dag. Paarden in de wei, ook zo mooi om te zien. Naar Noorbeek is het weer afdalen, zelfs via trappen, zo kom je bij Sint Brigida binnen.

Het loopt tegen elven, we beginnen zin te krijgen in koffie met een stuk Limburgse vlaai. In Noorbeek is het





nog te vroeg voor een terrasje, al is de bakker wel open; die heeft zelfs een bankje voor de deur en coffee-to-go. Toch nog even uitgesteld tot we een mooi terras tegenkomen, zal zeker nog lukken. Nu zijn we op de weg naar De Planck, waar we over moeten steken. Daar op De Kwakhaag staan voor ons banken klaar met het mooiste uitzicht, beter kun je het niet treffen. De banken zijn nog nat van de gesmolten sneeuw, dus wel even droogpoetsen om het zitten aangenaam te maken. We blijven genieten van het mooie panorama met vakwerkhuisjes overal verspreid liggend in het landschap met mooie kleurige kozijnen en witte muren.

Zo komen we in Slenaken waar we weer slingerend door het dorp omhoog lopen en ja hoor, daar vinden we een terras met lekkere koffie en een flink stuk vlaai.

Onderweg passeren we, of worden we gepasseerd door andere OLAT-wandelaars. Alle mooie bankjes bij een mooi panoramapunt zijn bezet door Brabantse mensen.

Als je Houdoe hoort, weet je het wel. Het is ook zo heerlijk zitten, je krijgt een lentegevoel. Niet te lang want we zijn er nog niet.

In Slenaken moeten we een stuk over de weg om een afsluiting te

omzeilen. We waren vooraf gewaarschuwd. Weer een pittige stijging.

Daarna zijn we weer op de route, een stukje dalen, maar daarna weer stijgen tot we in Heijenrath aankomen. Dan volgt snel de afslag naar het Onderste Bosch, waar we de route langs de bosrand vervolgen. Het pad gaat over in Het Bovenste Bosch, wordt wel veel drassiger, je moet goed opletten om niet uit te glijden in de Limburgse bosgrond.

Nu zien we Terziet liggen met een mooie afdaling met zicht op de hele vallei. We zijn bij De Epener Volmolen, van Natuurmonumenten, nu graanmolen en oorspronkelijk gebouwd voor het vollen van geweven stoffen. Met deze wateroverlast een speelweide voor kindjes die met laarsjes en regenjasjes door diepe plassen in de weide lopen of er vol pret invallen.

Een hoogtepunt van de wandeling is de soeppest, bemand door onze OLAT-mannen. Een paar vullen de kommen en de anderen wassen de lepels af. Een echte opkikker. Nu volgt het laatste stuk van de tocht over 5 km.

We steken de weg over en lopen langs de Geul over zompig grasland en moeten meteen weer klimmen naar het Elzetter Bosch en het Vijlener Bosch, een lekker modderpad. Het Hijgend Hert is ons einddoel, met genoeg plaats voor alle wandelaars, binnen of buiten. Lekker bier, soep, wat je maar wil. Uitrusten van de mooie tocht. De bussen staan in de buurt, we worden veilig naar huis gebracht in onze bus door Tonny.

Alle lof voor de organisatie, het was geweldig geregeld. We hadden een heel mooie dag, goede sfeer, heel erg geboft met het weer.

-Maria Alders-

Vandaag is onze eerste clubreis van 2023 en we lopen een stuk van het Krijtlandpad. We volgen hierbij het traject Eijsden-Hijgend Hert Vijlen of een gedeelte hiervan. De belangstelling voor vandaag is dermate groot dat er een extra bus is ingezet. Na een week vol regen belooft het vandaag een mooie zonnige dag te worden.

Meestal gaat een zonnige dag in maart gepaard met behoorlijke ochtendkou en vandaag vormt daarop geen uitzondering; het is koud op de fiets. Vanaf de fietsenstalling NS Eindhoven loop ik samen op met Jeanet. Even later komen er bij de opstapplaats nog een aantal wandelaars bij, waaronder IJbert, Bert, Renee en een aantal voor mij onbekende deelnemers. De bus is weer keurig op tijd en hij zit veel voller dan gebruikelijk. In de bus zie ik veel bekende en gelukkig ook onbekende gezichten.

De reis verloopt voorspoedig, de opstap Leende slaan we over en iets voor negen uur zijn we al in Eijsden. Jeanet komt naar IJbert en mij gelopen met de vraag of een dame (Sjan blijkt later) die naast haar in de bus heeft gezeten met ons de 30 km mag lopen zodat ze niet alleen hoeft te lopen.

Wat ons betreft geen probleem en Sjan en ook Christ lopen met ons mee. Maria, waar ik in Bouillon gezellig mee ben opgetrokken, is al voor ons uit gelopen met de mededeling dat we haar toch wel in zullen halen. Als we even onderweg zijn, begint het mij te dagen dat ik bijna 20 jaar geleden ook al eens met Sjan heb gewandeld, waar precies weet ik niet meer maar het was in ieder geval met mijn toenmalige wandelclubje waar onder andere Ciel, Annemieke, Renate, Ger, Wendy en Arthur deel van uit maakten. Volgens mij is geen van hen nog lid van OLAT.

Later op de dag merkt Sjan op dat wij samen op de Bloesemtocht de 40 km hebben gewandeld en zij herinnert zich nog dat ik in 2005 vanuit de Franse grens naar Santiago ben gelopen.



Vanuit Eijsden lopen we vrij snel de natuur in waar we ca. 5 km verder even twijfelen of we de markering of de route volgens GPS moeten volgen. Wij kiezen voor het laatste, waarbij we een kleine kilometer om moeten lopen over een al drukker wordende asfaltweg. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat de markering is gewijzigd.

In Mheer gaan IJbert en ik even het kasteel bekijken en bij het vervolgen van onze route zien we Sjan en Maria een stuk voor ons wandelen. Voordat we hen hebben ingehaald leggen IJbert en ik bij herberg Sint Brigida even aan voor

een kop koffie met een stuk kersenvlaai. In de oude herberg doen ze niet flauw, de schoenen mogen ondanks het tapijt gewoon aanblijven. Alvorens we verder gaan, bergen we onze jas op. Als we buiten komen hebben we even twijfel of dat wel zo slim was, maar na tien minuten wandelen zijn we blij met de gemaakte keuze.

Iets voorbij Slenaken loop ik mijn oud-collega Renee achterop die samen met Marian en nog een vriendin ook met de 30 km bezig is. Renee vertelt dat zij afgelopen jaar zeer ernstig ziek is geweest en dat haar leven aan een draadje heeft gehangen. Inmiddels is Renee zo goed als hersteld.

In Epen dreigen IJbert en ik nog van de route te geraken, maar een oplettende Maria houdt ons bij de les zodat we zonder verdere vertraging bij de soeppost geraken. Pierre heeft weer een heerlijke verse groentesoep met kibballetjes gemaakt en hij geniet ervan dat alle wandelaars hier van smullen.

Vanaf de soeppost hebben we nog ca. 5,5 km te wandelen. Ook op dit traject wijkt de GPS-route af van de markering. Dit keer volgen we de markering en deze route is zeer de moeite waard. Pierre had eerder gewaarschuwd voor een kapot gereden stuk waar het wel modderig zou kunnen zijn en dat was zeker niet gelogen. Af en toe is het glijden geblazen over de modder.

Iets voor drie uur arriveren we bij 't Hijgend Hert waar Maria, IJbert en ik een lekkere Grimbergen dubbel nemen. Als Sjan vraagt of ze naar binnen mag vanwege de kou krijgt ze te horen dat er binnen alleen gereserveerde plaatsen zijn, dus ze gaat maar weer in de kou zitten met een warme chocolademelk en een dekentje. Als een volgend clubje wandelaars vraagt of ze naar binnen mogen, horen we dat er is gereserveerd voor een groep van 65 personen. Verrek - dat zijn wij toch - en al snel zitten we met een flinke groep van OLAT in een aangename omgeving. De tijd vliegt als het gezellig is en ook de twee Grimbergen doen hierbij een duits in het zakje. Op klokslag 18.00 uur zit iedereen in de bus om huiswaarts te keren. Wederom een zeer geslaagde clubreis, tot de volgende keer.

-Jos Raaijmakers-



De laatste tocht van de 56e winterserie van OLAT was een geweldige belevenis voor de wandelaars. Het weer bleef droog, in tegenstelling tot de verwachting van de avond ervoor. Maar de route had alles wat een wandeltocht de moeite waard maakt. Vrijwel geen bebouwde kom, veel veldwegen en zandpaden en natuurlijk de nodige blubber, want dat hoort er bij OLAT gewoon bij.

Met Sjef na een kopje koffie gestart. Hij is weer terug na zijn rugblessure, al kon hij vandaag nog niet verder dan 20 km. Tot de splitsing dus samen gelopen.

Vanuit Diessen in 3 minuten al meteen buiten de bebouwde kom en langs het riviertje de Reusel over een graspad in zuidelijke richting lopen. Een bosje rondom een visvijver, wat al fraai was om te zien en daarna langs het stroompje rondom Baarschot gewandeld.

Bij de koffiepost een prima kopje koffie gekregen met een lek-

kere koek erbij om daarna weer verder over veldwegen te lopen.

Dan door tot vlak voor een bungalowpark van Landal, waar de afsplitsing van de 20 km-route is ten op-

zichte van de 30 en 40 km-route. Ik ga door op de 30 km en wat volgt is een heerlijke lus langs en over de Landschotse Heide. Wat een uitgestrekt heidelandschap hier.

Ik passeer een ven met een uitzichtoren ernaast en ik kan de uitdaging om die te beklimmen niet weerstaan. De route gaat over D'n Biebult, wat zoveel is als een berg voor de bijen. Er staan bijenkasten en ik kan de neiging om die van heel dichtbij te bekijken nou juist heel goed onderdrukken. Heel even langs een stuk provinciale weg en dan de eerste caférust. D'n Eigenwijze heet het. Die waren er wel, met 3 personen achter de bar, maar hadden niet op een enorme toeloop gerekend. Nou kan ik me voorstellen dat OLAT dit ook niet verwacht had, want ik had de indruk dat er veel meer deelnemers op de 30 en 40 km-afstand waren dan normaal.

Na deze iets te lange pauze terug over de Landschotse Heide en daarna heel even Westelbeers schampen, waar de kleine koffiepost stond. Die is er bij mijn weten normaal alleen voor de lopers van de



Kapelletje in Westelbeers

40 km, maar we hadden kennelijk geluk vandaag. Hier een banaantje gekregen en vervolgens door naar het volgende heidegebied, de Neterselse Heide.

Op het punt waar de Neterselse Heide afgelopen was, begon landgoed De Utrecht. Hier liepen we op een soort viersprong van 4 gemeenten, Reusel, Bladel, Oirschot en Hilvarenbeek.

Meerdere grote plassen gezien aan de rechterzijde tussen de heide.

Nog steeds zandpaden hier die niet alleen door wandelaars benut werden, maar ook door mountainbikers en verschillende combinaties van paard en wagen. Mooi gezicht om de koetsen te zien passeren.

Intussen voegt de route van de 40 km zich weer bij mij en daar komen Anja en Theo aanlopen. Zij zijn als voorloper 2 uur eerder gestart. Zij hebben aan het begin van de route vele pijlen moeten vervangen omdat men die had weggehaald.

Niet lang daarna doemt een soort boerderij op. Verschillende gebouwtjes rond een binnenplaats die als terras dienst doet. Het heet In den Bockenryder en het is er superdruk. Het bestellen van een colaatje duurt hier erg lang en ook het brengen ervan laat op zich wachten. Gelaafd gaan we weer verder.

Wat nu volgt is een OLAT-waardig deel. Het slingert langs de Reusel, door een dicht bos over een pad dat met modderpoelen is doorspekt. Er zijn ook meerdere plekken waar sprake was van een doorwaadbare plaats. Mensen hadden hier takken in het water gegooid om de voeten op te plaatsen in een poging om de voeten droog te houden, wat groten-deels lukt.

Na dit prachtige stuk kwam er weer open terrein tussen de weilanden door. Maar wel weer over zandwegen, dus erg rustig.

Ik loop de laatste rustpost voorbij. Heb er inmiddels 26 km op zitten en ik wil zo langzamerhand naar de finish. Ik twijfel of ik een klein stukje zal afsteken. Ik heb ingeschreven voor 30 km terwijl de route 32 is. En er zit een klein lusje in van 1 km. Als ik op het betreffende punt aankom, zie ik dat de routebouwer mijn gedachte kennelijk ook had. Er is een routewijziging die het lusje dat ik had willen overslaan, afsteekt.

Vanaf hier is het nog 2 km naar de finish in het hart van Diessen.

Wat een prachtige tocht was dit vandaag en wat hadden we geluk met het weer.

Dank aan alle vrijwilligers.

-Ruud Horst-



In de vorige afleveringen hebben we kunnen lezen hoe Jan België en Frankrijk doorkruiste. Vandaag is het de beurt aan Spanje met de apotheose: de aankomst in Santiago de Compostella.

Vandaag zouden we de oversteek door de Pyreneeën maken. Op onze overnachting was het een samenkomst van 'nieuwe' pelgrims. Hoofdzakelijk jonge Amerikanen die om allerlei uiteenlopende redenen de Camino liepen. De meesten hadden hun studie geheel of gedeeltelijk beëindigd en hoopten voordat ze Santiago hadden bereikt een idee te hebben wat ze met hun toekomst wilden.

Rond 6 uur in de ochtend waren de eersten al in touw met het verzamelen van hun bagage. Na een snel ontbijt en in de donkerte vertrokken ze.

Een uur later, en nog steeds in de schemering, besloten wij ook maar te vertrekken. Het zou volgens de kenners een zware dag worden. Het weer was gelukkig goed, de starttemperatuur wat aan de lage kant, maar in de loop van de dag werd het toch goed wandelweer. Tijdens de oversteek stond er een vervelende stevige wind; je had constant het idee dat, welke kant je ook opliep, je steeds tegenwind had.

Het was een van de eerste dagen dat ik het echte pelgrimsgevoel

had. Het beeld dat je ziet bij documentaires over de Camino. Een langgerekte stoet, vaak individuele wandelaars die meestal op enige afstand van elkaar bezig zijn de afstand te overbruggen. Voorovergebogen om de licht stijgende, soms behoorlijk steile gedeelten te bedwingen. Altijd voorzien van een rugzak met hun hele bezitting voor deze reis.

Je maakt zelf onderdeel hiervan uit, wat mij toch een zekere vorm van trots geeft. Ik ben bezig met het verwezenlijken van een wens die ik een aantal jaren geleden heb uitgesproken en welke ik door een bij eenieder bekende reden een aantal keren heb moeten uitstellen.

Na een dag echt klimmen, maar zeker vervelend afdalen, waren we de Pyreneeën door. Op onze eerste overnachting in Spanje, in Roncesvalles in een oud klooster met ongeveer 300 slaapplekken, was uiteraard de tocht door de Pyreneeën het gesprek van de avond. Ieder had zijn eigen verhaal. De 'die hards' onder de lopers die er al een aantal weken of maanden op hadden zitten en diegenen die Saint-Jean-Pied-de-Port als startplaats hadden gekozen.

Het werd een wat onrustige nacht. Probeer maar te slapen in een omgeving waar de slaapplekken in groepjes van 4 (twee keer twee stapelbedden), gescheiden van de volgende groep door een dun gipsplaatje, zijn opgesteld. Elke snurker hoor je een aantal ruimten verder, en er is er altijd wel een die in de nacht even het sanitair gaat opzoeken.

Rond half 6 in de ochtend begint de eerste alweer zijn bagage bij elkaar te zoeken. De tocht door Spanje kan beginnen. Er wordt een keuze gemaakt om de noordelijke route langs de kust te nemen via Bilbao en Gijón, of wel de meer zuidelijke via Pamplona en Leon. Ik had al vanaf het begin de keuze op de zuidelijke route laten vallen. Waarom kan ik niet zeggen, dit was een puur gevoelsmatig besluit. Mogelijk dat wanneer mijn twee medepelgrims via de noordelijke route hadden gelopen ik mijn keuze had aangepast. Ik weet het niet, zal het ook nooit weten.

In Spanje wordt het gezelschap steeds internationaler. Zeker het eerste gedeelte door Spanje zijn er in verhouding weinig Spaanse pelgrims. Opvallend veel Zuid-Koreanen en Noord-Amerikanen. De jongere Zuid-Koreanen zijn vaak wel in voor een gesprek. Heb je er eenmaal kennis mee gemaakt dan zullen ze je tijdens het vervolg van de tocht steeds weer aanspreken. Je krijgt dan een zekere band met die jonge gasten, ondanks het soms redelijke leeftijdsverschil. Dit was ook zoals ik mij de Camino had voorgesteld.

Je hebt geen verplichting aan elkaar, maar gaat toch met elkaar om alsof je elkaar al langere tijd kent. Je neemt elke keer maar



weer afscheid, omdat je nooit weet of je elkaar weer zult tegenkomen.

Sommige medepelgrims die ik in het begin van Spanje heb ontmoet, kwam ik pas weer in Santiago tegen. Het bleek dat we gedurende de tocht steeds op een paar uur lopen van elkaar waren. Ik durf te zeggen dat gedurende de gehele tocht door Spanje geen enkel moment bij mij is opgekomen om op te geven.

De onderlinge sfeer is steeds goedmoedelijk, er waren stukken dat je alleen liep met ver voor je een stip van een wandelaar, en als je een keer omkeek hetzelfde beeld. Het gaf je het geruststellende gevoel dat je nog steeds op de route zat.

Nu waren de dagen over de Spaanse hoogvlakte niet zo heel spannend wat betreft de route. Er waren dagen bij dat je alleen maar recht vooruit kon over een soort grindpad. Dat waren ook meestal de dagen dat je in gedachte verzonken je route liep, meestal op een soort automatische piloot. Eindelijk denkende aan niets. Soms haalde je medelopers in en voerde je even een kort gesprek. Het gesprek eindigde altijd met de groet "Buen Camino". Vaak zag je elkaar weer op het einde van de dag.

Ik was voordat ik de Camino zou gaan lopen helemaal geen Spanjekenner en kon mij niets voorstellen van de streek waar we doorheen zouden komen.

Het noordelijk gedeelte van Spanje blijkt historisch veel belangrijker te zijn geweest dan de meesten waarschijnlijk weten. Oude steden, die in een ver verleden een belangrijke functie hadden, was het niet vanuit een strategisch oogpunt dan wel vanuit de wereldse macht, die de in het verleden alom aanwezige katholieke kerk zich toeëigende, vaak ondersteund door de aanwezige adel. Als nalatenschap hebben ze een rijke erfenis van kerken en kloosters nagelaten. Ik vond dat ik als pelgrim daar zeker oog voor moest hebben. Ik durf te stellen

dat ik van deze nagelaten monumenten die ik op mijn tocht tegenkwam meer dan 50% heb bezocht. Ik verbaasde me steeds weer over de rijkdom van deze gebouwen.

Ondertussen afwisselend lopend over stille landwegen, dan weer over speciaal voor de pelgrims aangelegde wandelpaden langs provinciale wegen, begin je je te realiseren dat je inmiddels Santiago wel erg dicht begint te naderen.

De rust die je als wandelaar had gedurende de eerste 2 maanden begint langzaam om te slaan in drukte door een soort aaneengesloten slang van lopers. Ik behoor meer tot de categorie van lopers die alleen hun weg zoeken, genietend van het geluid van de stilte en van de omgeving en niet zo nodig steeds in gesprek moet zijn, of moet luisteren naar het geluid van meegenomen muziek.

In die drukte van lopers bereik je dan Santiago. Op het moment dat je de gemeentegrens van Santiago passeert, realiseer je je dat het er bijna op zit. Drie maanden in een leefpatroon van Eten, Wandelen en Slapen, uiteindelijk een heel simpel leven. De laatste dagen begin je je zelf af te vragen of het heeft gebracht wat je je ervan had voorgesteld. Wat mij betreft grotendeels wel. Natuurlijk romantiseer je in gedachten de tocht. Je ziet je door Franse dorpen lopen waar op het plein in het centrum mensen jeu de boules spelen en waar je in het park kunt genieten van een heerlijk stokbroodje en een glas rode wijn. Dat valt dan net even tegen. De Franse dorpen zijn leeg en verlaten, en vaak rijp voor de sloop. Anderzijds heb ik genoten van de ontmoetingen met de medepelgrims van welk deel van de wereld dan ook en van de gastvrijheid van de Spanjaarden.

Uiteindelijk stond ik dan voor de kathedraal in Santiago, opgewacht door Dorien samen met mijn dochter en schoonzoon. Een weerzien na enkele maanden, toch voor eenieder een moment van opluchting dat het is volbracht.



Met een schat aan herinneringen keerden we huiswaarts, waar mij een geweldig ontvangst stond te wachten.

Een reis die ik waarschijnlijk nooit zal vergeten. Een reis die ik zeker niet over zal doen. Niet omdat ik het niet aandurf, maar omdat ik dan waarschijnlijk steeds de vergelijking ga maken met die eerste tocht.

-Jan Verschuren-



Wandeltocht in de Jordaan

Dit keer een tocht, waar je de bebouwde kom niet uitgaat. Zal moeilijk gaan als je inschrijft voor een afstand van 10 kilometer. Ons Genoegen is een buurtvereniging in de Jordaan, en is al meer dan een eeuw geleden opgericht.

Op 11/12 maart organiseerde Ons Genoegen deze wandeltocht voor de 29ste keer. Dat het een succes was, blijkt wel uit de drukte in het startlokaal. Er was een loterij, maar ook levende muziek van twee accordeonisten.

De tocht heeft elk jaar een ander thema. Dit jaar waren dat de beelden.

Om ± 11.00 uur met Henny gestart en al snel moest het eerste beeld in zicht komen: "De vaste klant", het had iets met regelmatig cafébezoek te maken. Hij kon dus de rekening niet betalen en ter compensatie maakte hij dit beeld, dat natuurlijk reclame voor het café was.

We staken de Wim Sonneveldbrug over, we zouden vandaag veel namen uit een ver verleden tegenkomen. In de buurt van het American Hotel in het Leidsebosje een onopvallend beeld: "Het Zagertje". Dat klopte, we hebben het niet kunnen vinden!

Hier verdwaalden we, het is lastig om in de drukte een ongepijld parcours te lopen. Maar hierdoor liepen we wel een kwartier in het overbekende Vondelpark.

Bij de hoofdingang de Stedemaagd, een vrouw van goede (dus niet lichte) zeden, die de toeschouwer uitnodigt het park te bezoeken. Hier waren we gelukkig weer terug op het parcours.

Het was tijd voor een terrasje. Maart roert zijn staart, maar vandaag gaf de zon genoeg warmte af om lekker te genieten in de Aran Irish Pub. En in tegenstelling tot gisteren geen (natte) sneeuwbuien. Niet alleen een kelk, ook een English breakfast om kwart voor een, is in Nederland moeilijk aan te komen.

Vlak in de buurt het Max Euweplein. Behalve zijn borstbeeld is daar ook een groot schaakbord, waar veel geschaakt wordt. Wat je niet zou verwachten: op de gevel van Paradiso een beeldje van Eberhard van der Laan. Heel recent, want het is twee jaar na zijn overlijden in 2017 geplaatst.

Aan de Weteringschans heeft Simon Carmiggelt gewoond en in een parkje aan die straat werd dus zijn standbeeld geplaatst.

De meest aansprekende naam komt nu aan de beurt: André Hazes. We waren in de Pijp. Zijn beeld is een jaar na zijn dood, in 2005, onthuld.

We hebben het tot nu toe alleen over personen gehad, maar in een parkje op het Frederiksplein een modern kunstwerk "Tijden van groei", groei op allerlei vlakken, o.a. cultuur, economie en technologie. We kwamen nu weer in druk toeristengebied: het Rembrandtplein. En vanaf zijn sokkel ziet onze belangrijkste schilder van de

16e eeuw dat het op 'zijn' plein goed toeven is.

Langs het Rokin koningin Wilhelmina, zij is vereeuwigd als ruiter op een paard.



De parcoursbouwer had nu een rustiger route naar de Dam gevonden, maar daar was het op deze warmere dag uiteraard weer berekend. We hadden nu meer dan 8 kilometer gelopen en het was niet meer zo ver meer naar de Elandsstraat, waar de start was. Daarvoor nog naar de Westermarkt, met in de buurt het Anne Frankhuis, het beroemde meisje van het Dagboek. Vreemd dat dat standbeeld er pas ruim dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog is gekomen.

Misschien vindt u dat ik al veel te veel over de beelden verteld heb, maar de routebeschrijving is nog erger: 80% van de zes kantjes ging over de sculpturen. Kan nog heel wat huiswerk gaan doen.

Bij Ons Genoegen was het om 16.00 uur nog gezellig. Op naar de 30e editie. Wij komen zeker terug!

-Peter van de Ven / Henny van Roonwijk-





LUSTRUMEDITIE RIET EMANS HERDENKINGSWANDELING

OLAT-lid Riet Emans heeft in haar actieve leven zeer veel betekend voor het wandelen in Weert en omgeving en in het bijzonder voor het Graaf van Hornepad.

Na haar vroegtijdige overlijden in 2016 werd in mei 2017 de Riet Emans Herdenkingswandeling gehouden, Een wandeltocht van 15 km over een deel van het Graaf van Hornepad.

Veel vrienden, familie en bekenden liepen mee. Gezien het succes van deze wandeling werd besloten om hier een traditie van te maken. Jaarlijks wandelden deelnemers een andere deel van het Graaf van Hornepad van circa 15 km.

Na een onderbreking in de corona-jaren vindt dit jaar op zaterdag 20 mei de 5e editie plaats.

We starten om 10.00 uur op het Scheijmansplein in het centrum van Ell (naast de kerk, hoek Niesstraat/ Sebastiaansstraat). Van daar wandelen we via mooie natuurgebieden, zoals het Heijkersbroek, de Tungeler Wallen en het Arensven, naar het centrum van Stramproy. Hier worden de wandelaars met een pendeldienst teruggebracht naar de start in Ell.

Iedereen mag (gratis) deelnemen.



GvH-pad Wandeling 2014

In verband met het terugbrengen van de finish naar de start is opgave noodzakelijk. Dit kan tot en met 16 mei bij

Theo Beelen, e-mail theo.beelen@planet.nl of tel. 0495-533966.

Deelnemers dienen zelf eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Bij de finish in Stramproy is horecagelegenheid.

-Theo Beelen-



PRIKBORD

GEZOCHT: MARKEERDER AIRBORNEPAD

Co Tops heeft te kennen gegeven, na 20 jaar, te willen stoppen met het markeren van het Airbornepad Market-Garden. Wij willen Co namens OLAT en vele wandelaars heel hartelijk dank zeggen.

We zijn dus nu op zoek naar een nieuwe markeerder. Het te markeren gedeelte omvat:
kaart 6, Valkenswaard naar De Meeris - 8,1 km en kaart 7. De Meeris naar de Genneper Watermolen - 6 km.

Heb je interesse in deze vrijwilligersbaan en ben je bereid om twee maal per jaar, voorjaar en najaar, de markeringen te controleren en indien nodig te herstellen, meld je dan aan bij Rob van Stuivenberg of Jan van Berkel. Wij bezorgen je dan een gids en de benodigde markeringspullen en Co, Rob en ik helpen je op weg.

Help jij ons op pad?

-Jan van Berkel-

GESLAAGDEN OLAT WANDELPADEN 4^E KWARTAAL 2022

Airbornepad, 1^e keer gelopen:

Dhr. K. Foppen	Grave
Mw. J.A.M. Breusers	Geldrop
Dhr. H. Fijnemans	Lommel, België



LPS: AGENDA

AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP 2023 - MAART / APRIL / MEI						
Datum	Plaats	Organisatie	Afstand	Start	Punten	Bonus
8 apr	Sittard	Kennedymars	80 km	05.00	360	schema 13 uur
14 apr	Dordrecht	RWV Kennedymars	80 km	23.00	360	
22 apr	Loon op Zand	Hart van Brabant	15 uur > 95 km	21.00	500	schema
22 apr	Loon op Zand	HvB Kennedymars	80 km	21.00	360	schema 13 uur
12 mei	Bergambacht	RWV Lustrumtocht	110 - 80 km	21.00-23.00	500-360	
19 mei	Etten-Leur	Kennedymars	80 km	22.00	360	
27 mei	Wandel weekend	Eindhoven OLAT	24 uur	12.00	* zie opm.	schema
	*Puntentelling op de 24 uur: 100 km = 500 punten. Voor iedere km die erboven komt: 4 punten erbij.		160 km	12.00	740	schema
			100 km	18.00	500	schema
	Omdat het een tocht van OLAT is, krijg je op alle afstanden nog 250 punten extra!!!		80 km	20.00	360	schema 13 uur
		50 km	12.00	200	schema	

Deelname aan een tocht graag binnen 2 dagen melden bij clubkampioenschap@olat.nl of johanrommers@hetnet.nl.
Kijk voor het actuele overzicht van het clubkampioenschap op de website van OLAT bij 'lange afstanden/clubkampioenschap'.
Alleen gemelde deelnames worden verwerkt, dus heb je zin om mee te doen, meld je bij bovenstaand email-adres.

Hoi wandelvrienden,

We zijn al weer 3 maanden aan het wandelen.

Van de Bossche 100 tot een aantal 60 km-tochten naar Waterpoortloop en Klarenbeek met 110 of 80 km. Onze eigen OLAT 50 en 60 km-tocht in Olland had een mooi aantal deelnemers, waarvan er 15 zich gemeld hebben voor het clubkampioenschap.

De toon is weer gezet voor 2023. Laten we hopen dat er nog meer deelnemers komen en dat we een fantastische competitie gaan krijgen.

De Kennedymars van Sittard komt er weer aan en deze zorgt meestal ook weer voor een paar extra deelnemers. Verder: houdt de jubileum-Kennedymars van RWV in de gaten, dit wordt een eenmalige tocht. Veel wandelplezier!

-Johan Rommers-

STAND CLUBKAMPIOENSCHAP PER 22 MAART									
1	Rageni Goeptar-Sewnarain	2050	5	V	10	Jan Sinot	710	2	M
1	Hans van Heeswijk	1520	4	M	11	Jan Dinnissen	500	1	M
2	Marcel van Tulden	1350	3	M	3	Marleen Ramakers	360	1	V
3	Roelof Otten	1310	3	M	12	David Vos	350	1	M
4	Arie Kandelaars	1300	3	M		Theo Martens	350	1	M
5	Rob van Stuivenberg	1060	3	M		Patrick Nijssen	350	1	M
6	Adrie Ros	1000	2	M		Remy van den Brand	350	1	M
7	Johan Rommers	850	3	M		Paul Canters	350	1	M
2	Petra Rommers	850	3	V	4	Ankie van Boxtel	350	1	V
	Hanny Klumpkens	850	2	V	5	Anja van Kempen	300	1	V
8	Rino Hamelink	800	2	M	13	Hugo Prinsen	300	1	M
9	Edwin Frenken	720	2	M		Karel Rijkers	300	1	M



CLUBREIZEN

OLAT organiseert in 2023 een 5-tal dagwandeltochten naar gemarkeerde wandelpaden in Nederland, België en Duitsland.

AGENDA		
Datum	Traject	
22 april	Angleur-Comblain au Pont	GR57
10 juni	Hannut-Huy	GR564
9 sept.	Comblain au Pont-Bomal	GR57
21 okt.	Huldenberg-Beersel	GR512

Start en finish kunnen afwijken van het bovenstaande i.v.m. aanwezigheid van geschikte horecalocaties. Er kunnen ook afstanden worden gekozen van ongeveer 25, 20, 15 en 10 km. Voor elk wat wils. Op ca. 4 km voor het einde is er een soep(rust)post.

Inschrijven

Aanmelden kan via onze website onder www.olat.nl/clubreizen tot uiterlijk 10 dagen voor de tocht. Betaling per iDeal. In verband met de buscapaciteit is er een maximum aantal deelnemers en vol=vol. Er komt dan een wachtlijst.

Inschrijfgeld	Leden	Niet-leden
dagtochten	€28,00	€32,00

Deelnemers ontvangen ca. 1 week voor de tocht bericht.

Afmelden

Bij verhindering, mits 10 dagen vooraf gemeld, wordt de betaling doorgeboekt naar de volgende tocht of zal worden teruggestort. Bij latere afmelding rekenen we €10,00 annuleringskosten.

Opstapplaatsen	Tijden
Sint-Oedenrode/P van Hoof Grote Doelenlaan 16-18 Eindhoven/achterzijde station	07.00 uur
Fuutlaan 4 Leende/P Jagershorst	07.30 uur
Valkenswaardseweg 44 Nederweert/P La Place restaurant	07.40 uur
Rijksweg A2 75	08.00 uur

Zorg dat u ook een (doorlopende) reisverzekering hebt voor uzelf voor als er onverhoopt problemen ontstaan. OLAT sluit een groepsverzekering af, maar deze is niet voor bagage. Neem een geldig legitimatiebewijs en een opgeladen mobiele telefoon mee.

Informatie

Isis La Croix - e-mail: clubreizen@olat.nl
of telefonisch op 06-46253919
(bij voorkeur tussen 18.00-20.00 uur)



DAGWANDELTOCHTEN

De dagwandeltochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen. Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parcours.

(Voor)inschrijving en gpx-tracks

Je kunt vanaf enkele weken voor de wandeltocht voor-inschrijven op www.olat.nl/actuele-inschrijvingen.

Je hoeft dan niet langs het inschrijfbureau. Voor-inschrijvers krijgen zaterdags vóór de wandeltocht per e-mail de gpx-tracks toegezonden.

Afstanden	Starttijden	Inschrijfgeld
40 km	08.00-09.00 uur	€7,00
30 km	08.00-10.00 uur	€6,50
20 km	08.00-11.30 uur	€6,00
15 km	08.00-12.00 uur	€5,50
10 km	08.00-12.00 uur	€5,00

Het inschrijfgeld is inclusief verzorging bij de wagenrustposten, wandelboeksticker en stempel. Op het inschrijfbureau is betaling met pin mogelijk.

Korting

OLAT-leden	€2,50 op vertoon lidmaatschapskaart
Bondsleden	€1,00 op vertoon lidmaatschapskaart

Informatie	Joop Wesseling	06-53909953
	dagtochten@olat.nl	www.olat.nl

AGENDA	
Datum	Startpunt
Zondag 16 april	5712 EK Someren-Eind Café Jan van Tieskes Nieuwendijk 53
Zondag 15 oktober	5551 AX Dommelen/ Valkenswaard Café-Zaal de Dommelstroom
Zondag 19 november	5473 GC Heeswijk-Dinther Cultureel Centrum Servaes Raadhuisplein 24



WANDELEN OP DINSDAG

Op dinsdag om de 14 dagen wandelt een groep enthousiaste OLAT-leden een route van ongeveer 20 km in de mooie natuur van de Kempen, de Meierij of de Peel. Incidenteel gaan we wat verder van huis en wandelen we in het grensgebied met Limburg, Gelderland, in West-Brabant of net over de grens in België. De routes worden door de wandelaars zelf uitgezet. Als dank ontvangen ze hiervoor een attentie.

De start is stipt om 10.00 uur, veelal vanuit een horecagelegenheid, die al eerder open is voor een kopje koffie of thee. De lunchpauze is over het algemeen ook in een horecagelegenheid. Soms mogen we er ons eigen brood opeten. Zo niet, dan is onderweg een pauze voor dit doel.

Omstreeks 15.30 uur zijn we weer terug op het startadres.

Deelname staat open voor alle OLAT-leden. Er zijn geen kosten aan verbonden, uitgezonderd de consumpties die je gebruikt. Ben je geen lid en wil je een keer meelopen, dan ben je van harte welkom. Het is wel gebruikelijk dat je na 3x lid wordt van OLAT. Deelname is voor eigen risico. Aan- of afmelden is niet nodig. Er mogen geen honden meelopen.

Informatie

Voor nadere informatie: www.olat.nl of via onderstaande commissieleden:

Myriam van den Berg (coörd.) 06-11838445
Ankie van Boxtel (lid) 06-27237862
Pieter van Doorn (lid) 06-52373639
Laurens van Hulsel (lid) 06-48270538
Ton Vissers (lid) 06-82829181
e-mail: wod@olat.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
4 april 1)	Hezelaar	Helden van Kien, parkeren op parkeerplaats aan de Zwembadweg 29, 5491 TE (na parkeren de weg oversteken) 5491 LR Sint-Oedenrode
18 april 3)	Hallerbos	Herberg de Zwaan Gemeentehuisstraat 1 B-1653 Dworp (Beersel) (B)
2 mei 2)	Verrassend rondje Eersel	Campeerboerderij Molenveld 12 5521 NP Eersel
16 mei 2)	Cultuur en Natuur	KOMAEN Spoordonkeseweg 80 5688 LC Spoordonk

- 1) pauze in andere horeca
2) pauze op startadres
3) geen horecapauze



ROOISE WANDELINGEN

Het gehele jaar door, de feestdagen uitgezonderd, starten op dinsdagmorgen de Rooise Wandelingen vanaf een van de onderstaande adressen. Wekelijks komen zo zeer gevarieerde routes aan de beurt. Er wordt gewandeld door de mooie natuur van Sint-Oedenrode en haar kerkdorpen Boskant, Olland en Nijnsel. Op eventuele 5e dinsdagen is de start variabel. Er wordt soms uitgeweken naar de omliggende dorpen; ook daar gaan de routes veelal door de natuur.

Lange afstand ca. 10 km, korte afstand ca. 8 km.

AGENDA

Datum	Startpunt
4 april	De Beuk
11 april	De Beckart
18 april	De Vriendschap
25 april	Oud Rooij
2 mei	De Beuk
9 mei	De Beckart

Starten

De wandelingen starten tijdens zomertijd (vanaf 26 maart) om 09.30 uur en in de winter (vanaf 31 oktober) om 10.00 uur.

Routebeschrijvingen en GPX-tracks zijn voor OLAT-leden verkrijgbaar via een e-mail aan rooisew@olat.nl.

Deelname is voor OLAT-leden gratis, niet-leden zullen, na 3 keer aan de wandelingen te hebben deelgenomen, gevraagd worden om lid te worden van OLAT. Iedereen wandelt in zijn eigen tempo.

Informatie

Johan van de Sande 06-22304965
Betsie van Mil 0413-475454
Ton Teerling 06-13705068





WANDELGROEP OIRSCHOT

OLAT Wandelgroep Oirschot (OWO) heeft ondertussen zijn 7-jarig bestaan achter de rug en heeft een leuke groep van ongeveer 50 actieve deelnemers. OWO wandelt binnen de gemeente Oirschot en directe omgeving. In de zomerperiode wordt op woensdagmorgen, woensdagavond en zondagmorgen gewandeld en in de winterperiode op woensdagmorgen en op zondagmorgen.

Er wordt in 2 groepen gelopen: een 'rustige' groep (iets meer dan 5 km gemiddeld per uur) en een 'snellere' groep (bijna 6 km gemiddeld per uur), volgens het principe 'samen uit, samen thuis'.

Deelname staat open voor alle OLAT-leden en ook voor niet-leden, die zo OLAT kunnen leren kennen. Deelname is voor OLAT-leden gratis. Niet-leden kunnen 3x gratis deelnemen.

OWO heeft als uitvalsbasis Dinercafé Komaen, Spoor-donkseweg 80, 5688 KB Oirschot, van waaruit ze regelmatig start, maar heeft ondertussen een zeer gevarieerd programma met startlocaties in vrijwel alle omliggende dorpen.

Vertrektijden

gehele jaar	zondagmorgen	09.30 uur
gehele jaar	woensdagmorgen	09.30 uur
vanaf 5-4 t/m 30-8	woensdagavond	19.00 uur

Als er een OLAT-winterserietocht is, vervalt de wandeling op zondag en kan worden deelgenomen aan deze tocht.

Afstand ca. 12 km

De wandelroute is telkens wisselend in een van de natuurgebieden c.q. delen van de gemeente Oirschot of directe omgeving, doorgaans vanaf een horecagelegenheid waar we na de wandeling nog het een en ander nuttigen.

De te lopen route en startlocatie worden gepubliceerd op de OLAT-website en wekelijks vooraf per e-mail beschikbaar gesteld (route in gpx-formaat) voor gebruik in een wandelapp of gps-apparaat. Daarnaast gebruikt OWO een WhatsApp groep voor actieve communicatie met de deelnemers.

Aanmelden voor de mailinglijst/meer informatie

e-mail: oirschot@olat.nl
 Marian van Son 06-12160535
 Frans Smeyers 06-51844485



WANDELGROEP HILVARENBEEK

OLAT Wandelgroep Hilvarenbeek (OWH) is gestart in september 2021, bestaat nu ruim 1 jaar en heeft een trouwe groep van ongeveer 25 wandelaars.

OWH wandelt binnen de gemeente Hilvarenbeek en directe omgeving. De wandelgroep loopt op zondagmorgen en biedt de mogelijkheid om op woensdag aan te sluiten bij de wandelingen van OLAT Wandelgroep Oirschot.

Er wordt in 2 groepen gelopen: een 'rustige' groep en een 'snellere' groep, volgens het principe 'samen uit, samen thuis'.

Deelname staat open voor elke geïnteresseerde wandelaar en deelname is gratis. Van actieve deelnemers wordt verwacht dat ze na 3 keer te hebben deelgenomen lid van OLAT worden.

OWH heeft als uitvalsbasis café De Gouden Carolus, Gelderstraat 20, 5081 AC in Hilvarenbeek, van waaruit ze regelmatig start. OWH zal daarnaast ook starten vanuit horecalocaties in de omliggende kerkdorpen van de gemeente en incidenteel buiten de gemeente.

Vertrektijd

Gehele jaar zondagmorgen 09.30 uur

Als er een OLAT-winterserietocht is, vervalt de wandeling op zondag en kan worden deelgenomen aan deze tocht.

Afstand ca. 12 km

De wandelroute is telkens wisselend in een van de natuurgebieden c.q. delen van de gemeente Hilvarenbeek of directe omgeving, vanaf een horecagelegenheid.

De te lopen route en startlocatie worden gepubliceerd op de OLAT-website en wekelijks vooraf per e-mail gedeeld. Daarnaast gebruikt OWH een WhatsApp groep voor actieve communicatie met de deelnemers. De actieve deelnemers die aangesloten zijn bij de WhatsApp groep ontvangen op zaterdag voor de wandeling de route in gpx-formaat.

Aanmelden voor de mailinglijst en WhatsApp-groep/meer informatie

e-mail: hilvarenbeek@olat.nl
 Corline Schellekens 06-11222314
 Carry Damen 06-11498158



ONZE JARIGEN

APRIL

16	Peter van den Brink	Laren
16	Eric Iven	Son en Breugel
16	Cees Scherrenburg	Vught
17	Jan Berkers	Ysselsteyn
17	Maico de Haan	Son en Breugel
17	Frank van Hamsvoort	Oirschot
17	Piet van der Ree	Maarheeze
17	Ton Timmermans	Oost West en Middelbeers
18	Piet Knoester	Geldermalsen
18	Trang Luong	Eindhoven
19	Jan Warrink	Culemborg
20	Jan van Boerdonk	Sint-Oedenrode
20	Diny Goorts	Veghel
21	Frans Bouwens	Best
21	Els Snijders	Meijel
21	Sven Verbruggen	Berkel-Enschot
21	Willie van Vessem	Vught
22	Carry Damen	Hilvarenbeek
22	Jack Hendriks	Veldhoven
22	Nellie Lenssen	Oirschot
22	Ben van der Velden	Groenlo
23	Bart Lutke Schipholt	Helmond
23	Cindy Nagtzaam	Eindhoven
24	Maria van Kampen	Sint-Oedenrode
24	Anja Posthumus	Eersel
24	Corry van de Spijker	Boxtel
25	Erik van Kempen	Eindhoven
25	Jolanda Sillekens	Best
25	Diny Verhoeven	Nuenen
26	Toon van den Broek	Nijmegen
26	Guillermo Martinus	Tilburg
27	Ans Jans	Boekel
27	Harold Jansen	Budel-Schoot
27	Petra van de Laar	Sint-Oedenrode
27	Marleen Ramakers	Geldrop
28	Kees Admiraal	Eindhoven
28	Noud van Eck	Son en Breugel
28	Ad van Erve	Tilburg
28	Gerard Verhees	Esbeek
29	Betsie Bullens	Hapert
29	Maria Rijkers	Sint-Oedenrode
29	Janneke Sinot-Versmissen	Waalre
29	Wilhelmien Verhagen-van de Oever	Sint-Oedenrode
30	Leon Peeters	Sint-Oedenrode
30	Wilhelmien vd Tillaart	Sint-Oedenrode

MEI

1	Rien Timmers	Son en Breugel
2	Jan van den Hurk	Eindhoven
3	Jan Donders	Geldrop
3	Adri van der Graaff	Breda
3	Huib Schouten	Eindhoven
3	Karel van Someren	Boxtel
3	Dennis Verwoert	Veenendaal
5	Roland Peters	Wijchen
5	José Schimmel	Eindhoven
5	Lieke Verschuren	Liempde
6	Lineke den Boer	Sint-Oedenrode
6	Toon van Boxtel	Haaren
6	Ad Brouwers	Sint-Oedenrode
6	Henk Heijmans	Sint-Oedenrode
7	Hannie de Baaij	Sint-Oedenrode
7	Els Donkers	Ospel
7	Remmert van Elst	Eindhoven
7	Petra Spanjers	Liempde
7	Esther van der Velden	Veghel
8	Gerard Meeuws	Someren
8	Hans Rietveld	Beek en Donk
8	Irene Zöllner	Heesch
9	Annie Beekmans	Beek en Donk
9	Adrie Rijnart	Oisterwijk
9	Hans van Roon	Eindhoven
9	Hans Spaargaren	Son en Breugel
9	Maria Verschuren	Beek en Donk
10	Rinus Ars	Eindhoven
10	Katelijn de Neeve	Son en Breugel
10	Pierre Verstegen	's-Hertogenbosch
11	Friedy Machielsen-Saris	Best
11	Mieke Schrieks	's-Hertogenbosch
11	Riet Spijkerboer	Waalre
11	Jos van de Westelaken	Uden
12	Astrid Mommers	Best
12	Ardi van de Pol	Sint-Oedenrode
13	Pieter Boots	Grashoek
13	Malik van Gameren	Etten-Leur
13	Ardie van Rijbroek	Schijndel
13	Elly Teeuwen	Sint-Oedenrode
14	Ria Hermes	Uden
14	Corry van Loon-van Riel	Tilburg
14	Coby Poelmans-Verhagen	Neerloon
15	Peter van Beljouw	Sint-Oedenrode
15	Henk Plasman	Best
15	Henk Rutten	Sint Hubert
15	Jan in 't Veld	's-Hertogenbosch



LEDENADMINISTRATIE

Jet Dreesen
Groot Paradijs 29, 5611 KA Eindhoven
040-2903060
leden@olat.nl

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw ledenpas te tonen bij de inschrijving.

AANMELDINGEN

Mevr. Anita van Ham, *Haghorst*

Mevr. Vera van Bakel, *Schijndel*

Mevr. Conny van den Biggelaar- van Hoof,
Sint-Oedenrode

Mevr. Marieke Franke-Timmers, *Beek en Donk*

Dhr. Jan Wiesenekker, *Meteren*

Dhr. Willem Overheul, *Hellow*

Mevr. Annette Smit, *Tuil*

Mevr. Elly Bouwmeister, *Oirschot*

Dhr. Roy Jacobs, *Sevenum*

Dhr. Marijn van Haren, *Oirschot*

Mevr. Hanneke Ooijen-van Heerebeek

wsv OLAT

Oppericht 23 november 1967
te Sint-Oedenrode
Lid van KWbN (Koninklijke
Wandel Bond Nederland)
Aangesloten bij:
Atletiekunie



wandelgidsen en OLAT shirts/caps zijn
te bestellen in de OLAT Boetiek
boetiek@olat.nl of bij het startbureau

M.V.D. HEIJDEN
AUTOCENTRUM ZIJTAART

WWW.MVDHEIJDENZIJTAART.NL

PASTOOR CLERCXSTRAAT 34
5465 RH ZIJTAART. 0413-363374
INFO@MVDHEIJDENZIJTAART.NL

Ontdek natuur
'dichtbij' huis

Bescherm de
prachtige
natuur bij u
om de hoek
U krijgt er
veel voor terug!

GRATIS
welkomst-
pakket

Uw jaarkaart is
geld waard!

Profiteer van de vele kortingen
(meer dan 100 euro voordeel!)

Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

www.brabantslandschap.nl/word-beschermer

DE VOET- EN WANDEL *Specialist*

Onze specialiteit is wandel- en bergschoenen. Wij hebben de beste merken. Wij hebben meer dan 1000 paar wandel- en bergschoenen op voorraad. Wij werken met een regionaal netwerk van podotherapeuten en medisch specialisten. Aanschaf van wandel- en runningschoenen is maatwerk. Wij weten er alles van en adviseren u de schoenen die u nodig heeft voor het juiste gebruik.

SPONSOR
15% KORTING*
OP VERTOON VAN
DE OLAT-PAS

* Niet in combinatie met spaarsysteem en acties



ADVENTURE STORE
OUTDOORSPECIALIST

Compleet assortiment
premium merken



Gratis voet- en
loop analyse



Loopparcours



Deskundig advies

KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ZAKELIJKE BIJEENKOMST VERGADEREN IN 'T GROEN



HIER PROEF 
JE HET LEVEN

Komaen

0499 - 57 36 71 | info@komaen.nl | www.komaen.nl
Spoordonkseweg 80 | 5688 KE Oirschot